



ANTONIUS IN BEWEGING

Verslag ontmoetingsdag 11 april 2015

Frans Hulzink (secretaris AiB) wenst iedereen goedemorgen. Vertelt waar we zijn, waar we kerken en waar onze ontmoetingsruimte is.

De dag wordt door Gusie van Erp (lid pastoraal team AiB) geopend met een korte gebedsviering en een gedicht.

In beweging komen

'Sta op', zei God tegen Abraham,
'Ga naar je landgenoten', zei God tegen Mozes.
'Richt je blik op de armen', zei God tegen Israël.
'Volg mij', zei Jezus.

Kom in beweging, durf wegen in te slaan.
Laat je meevoeren met de tegenstroom.
Mensen hebben mensen nodig om menswaardig te kunnen leven.
Omstandigheden hebben mensen nodig zodat ze verbeterd worden.
Ook dromers van een nieuwe toekomst hebben we nodig,
Om die toekomst te verwezenlijken.
Sta op, ga, volg mij, kom in beweging.

God,
Zet ons in beweging, raak ons aan,
Maak ons hart onrustig.
Open onze ogen en oren,
Zodat wij zien wat er om ons heen gebeurt.
Maak ons enthousiast en geestdriftig.
God,
U bent het die ons gaande houdt
Die ons niet doet berusten
God, zet ons in beweging.

Gerrit van den Nieuwendijk

Na deze gebedsviering neemt Peter Stijntjes (voorzitter AiB) het woord en vertelt over het ontstaan van AiB. Ook het doel van de ontmoetingsdag wordt uitgelegd. Het doel is vooral dat we van elkaar willen leren en met elkaar in beweging willen blijven.

Er wordt van iedere geloofsgemeenschap een sheet getoond. Aan alle geloofsgemeenschappen wordt gevraagd te reageren op de sheet en een korte toelichting te geven.

Onderstaand vindt u de uitspraken terug, die steeds weer aan de orde kwamen bij de verschillende geloofsgemeenschappen.

- Veel geloofsgemeenschappen die voortkomen uit de R.K. kerk vinden gastvrij ruimte bij Protestantse kerken.
- Hoe hou je het financieel draaiende? Dit is een vraag voor veel geloofsgemeenschappen. De geloofsgemeenschap San Salvator uit Den Bosch heeft een diensteneiling gehouden. De diverse aangeboden diensten waren workshops, taxiritten etc. Dit leverde uiteindelijk 70 kavels op die geveild konden worden en daarbij extra inkomsten en goede contacten tussen verschillende mensen opleverde. Ook kan er voor het genereren van extra inkomsten gedacht worden aan een benefit concert.
- Mensen kunnen bij sluiten van kerken vaak hun plek niet vinden en zoeken dan aansluiting bij andere geloofsgemeenschappen. Beleid pastoraal team "oude kerk" spreekt mensen niet aan.
- Ontstaan geloofsgemeenschappen komt vaak voort uit conflicten met bisdom en opgelegde regels vanuit het bisdom. Mensen kunnen zich daar niet in vinden en gaan zoeken naar nieuwe mogelijkheden om hun geloof te kunnen beleven.
- Het gebouw waar de geloofsgemeenschappen kunnen vieren is ook vaak een probleem. Er wordt uitgeweken naar gemeenschapshuizen en kappellen.
- Diaconie is belangrijk bij de diverse geloofsgemeenschappen, lijnen naar de gemeenschap en naar de samenleving zijn belangrijk.
- De gemeenschap moet een plek zijn voor de mensen die zoeken naar zingeving.
- Social media inzetten voor naamsbekendheid en contact.
- Inhoudelijk blijven vernieuwen. Beginnen met verdieping te realiseren. De vraag is nog wel "hoe".
- Instellen adviesraad / participantenraad.
- Een eigen plaats is erg belangrijk. Mensen willen een vast punt om naar toe te gaan. Als er moet worden uitgeweken, om wat voor reden dan ook, naar een ander gebouw, verliest men vaak aanhangers.
- Zoeken naar verbondenheid. Zoeken naar nieuwe inhoud. Verbonden zijn met grotere gehelen.
- Onderlinge verbondenheid / saamhorigheid is veel groter.

Anne-Francine van Gogh van de Oecumenische Basisgroep Jonge Kerk Roermond (oud-pastor Jonge Kerk) en adviseur van de stichting OKG vertelt over het bestaan van deze stichting. De stichting OKG maakt deskundige begeleiding en/of ondersteuning van kleine geloofsgemeenschappen financieel mogelijk. Anne-Francine geeft aan dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden voor subsidie door de klein geloofsgemeenschappen. Op de website <http://www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl> van de stichting OKG kunt hierover meer informatie vinden.

Hierna volgt een smakelijke lunch.

2^e deel van de bijeenkomst.

Dit deel gaat over “beweging”. Er hangen 4 flappen met daarop de vragen uit de uitnodiging. De groep wordt verdeeld in 8 personen per flap. Alle groepen kregen de mogelijkheid om hun ideeën op alle flappen te vermelden, om later plenair te bespreken. Als er al zaken genoteerd waren op de flap die men zelf ook belangrijk vindt werd daar een uitroepteken achter gezet.

Onderstaande punten die op de flappen zijn genoteerd met evt daaronder de aanvullingen uit de bespreking achteraf.

HOE KOMEN WE SAMEN IN BEWEGING?

- Elkaars sociale media volgen!!
- Mensen met dezelfde taak netwerken laten maken
- Inhoud delen!!!
- Aansluiten bij actuele maatschappelijke thema's
- Voorgangers wisselen/sprekers uitwisselen!!
 - ✚ Hierover wordt verschillend gedacht, er is een databank met voorgangers vanuit Bezield Verband Utrecht. .
Mensen willen graag voorgangers uit de eigen gemeenschap en een voorganger die binding met de mensen heeft.
In geval van nood, als er geen voorgangers beschikbaar zijn, kan men in het bestand van Bezield Verband Utrecht raadplegen en Atelier voor voorgangers van 2of3bijeem.
Overstappen op vieringen zonder gewijde voorganger met brood en wijn.
Taken splitsen in voorganger voor de tafel en voorganger voor het schrift.
- Succesvolle activiteiten delen!!
- Externe netwerken delen; ook met anders denkenden. Denk aan U.V.T. (???)
- Positieve contacten met media
- Joke Litjens (vroeg omroeppastoraat) `Werkplaats voor de ziel`
- Visie delen
- Koren uitwisselen/organiseren Korendag
- Toerusting/vorming vrijwilligers
- Activiteiten voor jongeren/jonge gezinnen
- Uitwisseling van werkgroepen bv diaconie
- Zorgen voor kwaliteit

Wat bindt ons?

- Zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn!!
- Dat we op eigen benen durven blijven staan!!
- Bron – dezelfde roots (RK)
- Joods/Christelijke cultuur!
- Open herberg (open gedachte), openheid, democratisch

- Oecumenisch interreligieus!
- Zoeken naar visie en toekomst!!
- Diepgang
- Ook met lege handen durven staan!
 - ✚ Wij weten niet hoe de toekomst eruit ziet en we weten niet welke kant we op gaan. Durven laten gebeuren wat niet kan. Durven zeggen dat je het antwoord nog niet weet.
- Nieuw thuis gemeenschap vinden/bieden
- Aandacht voor elkaar en anderen
- Vooruitkijken
- Rituelen zonder regels (niet dogmatisch)!
- Eigentijds
- Onvrede met het traditionele
 - ✚ Rituelen zonder regels. Zo doen wij het al 30 jaar. Pelgrimeren in de tijd. De weg is belangrijk niet het aankomen.

Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

- Contact houden!!
- Ervaringen uitwisselen!!
- Digitaal/elkaars nieuwsbrieven uitwisselen
- Elkaars vieringen/activiteiten bezoeken!
- Financiële adviezen ANBI (contact penningmeesters 1x per jaar)!
- Bezielt verband zuid Nederland. 2 of 3 bijeen.
- Elkaar bevragen, feedback geven
- Ook mislukkingen delen.
- Sprekers op gebied van religie en maatschappij bijvoorbeeld:
 - abt trappistenklooster Tilburg
 - Ilse Kerremars
 - Sanne Terlouw
 - Annemiek Schrijver
 - Andere sprekers info OKG (zie voorgaande website) daar is ook een lijst met sprekers te vinden.
- Kennis over subsidie mogelijkheden
- Bemoediging van lotgenoten, lotgenoten worden bontgenoten (calimero-effect)!
- Contacten op deelgebieden!
- Elkaar inspireren!

Hoe blijven we in beweging?

- Bredere oriëntatie, breder dan de kerkelijke cirkel ook naar de maatschappij kijken!
- Durf!!
- Contacten
- Inhoudelijke verdieping!!
- Ontwikkelingen bijhouden informatie nieuwe initiatieven

- Andere vormen bv Passion, alle leeftijdsgroepen binden speciaal de jongeren!!
- Alle leeftijdsgroepen binden!
- Taizé
- Trainingen ivm speciale problematieken. Bv training tot voorganger, taakgericht, bv per groep.
- Plaats bepalen tov maatschappij . Eén god, meerdere wegen, meerdere namen bv moslims, nieuwe geloofstaal
- Social media erbij betrekken
- Oog en oor hebben
- Gemeenschappelijke voorbereiden uitvoeren 1^{ste} communie (bv H. Landstichting)
- Elkaars talenten kennen en gebruiken
- Evaluatiemomenten 1, 3, 5 inbouwen. Beleidsplan in 3 fase.
- Samenwerken en toch autonoom blijven, netwerken.
- Naar buiten treden in kerk & samenwerking
- Richt je op de mensen die mee willen doen
- Nacht van de religie binnenkijken bij andere kerken. Openstellen diverse kerkgebouwen ook van andere godsdiensten.

Aan het einde van de bijeenkomst wordt er besloten dat er 1x per jaar een bijeenkomst wordt verzorgd door steeds een andere geloofsgemeenschap. Volgend jaar zal deze dan bij San Salvator in Den Bosch of Eklesia in Tilburg plaatsvinden. Zij zullen hier onderling nog contact over opnemen.

Peter Stijntjes geeft nog uitleg over de betekenissen van ons logo en stelt voor om dit steeds te doen bij volgende bijeenkomsten.

Hij bedankt iedereen voor de komst.

De grote uitkomst van de dag was toch wel: “We staan niet alleen en we staan zeker niet geïsoleerd”. “We zijn in plaats van lotgenoten bondgenoten geworden”.

Daarna wordt de bijeenkomst afgesloten met een overweging en een lied.

Tekst van de overweging:

Er is altijd een volgende sport van de ladder om beklommen te worden. Wees niet laf, maar ga door naar boven, altijd naar het hoogste reikend. Het leven is beweging, verandering, groei. Geen ziel kan altijd in dezelfde staat blijven. De natuur kan niet statisch blijven, hij is altijd aan het veranderen en uitbreiden, groeiend van de ene fase naar de volgende. Het eikeltje groeit tot een machtige eik, de bollen brengen prachtige bloemen voort, het zaad wordt graan. Er vindt altijd verandering plaats. Wanneer er geen verandering in jou plaatsvindt, kun je er zeker van zijn dat er iets verkeerd is en het nodig is dat je ontdekt wat het is en er dan wat aan gaat doen. Biedt geen weerstand aan veranderingen maar accepteer ze en drijf mee. Het zal misschien niet altijd prettig zijn, maar wees bereid wat ongemak te accepteren, zodat het heerlijke nieuwe zich in en door je kan ontvouwen, je kunt vernieuwen en je vervullen met licht, liefde en inspiratie.

Voor verslag: Aniëlka Emmen.