

Verslag gemeenschapsavond Antonius in Beweging d.d. 25-5-2016.

Er zijn ongeveer 90 mensen aanwezig.

De benoeming van de nieuwe bisschop

De benoeming van de nieuwe bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch, Mgr. de Korte is uitgebreid besproken.

De gemeenschapsleden, pastores en bestuur zijn blij met zijn benoeming.

Alle aanwezigen zijn het er over eens dat we ingaan op een uitnodiging tot een gesprek met de nieuwe bisschop.

Financiën

De penningmeester geeft een overzicht en uitleg van de jaarrekening/financiën 2015 en de begroting voor 2016.

De kascontrolecommissie –bestaande uit de heren Rickelman en Verschuuren- hebben alles gecontroleerd en verzoeken de vergadering decharge te geven. De aanwezigen in de zaal stemmen hiermee in door middel van een groot applaus. Complimenten en waardering voor de penningmeester.

Met ingang van 2016 gaat een accountantsbureau de financiële gegevens controleren.

Vieren in onze gemeenschap

In onze gemeenschap zijn verschillende soorten vieringen. Ook vanwege de ziekte van pastor Richard vinden er steeds minder Eucharistievieringen plaats. Aan de gemeenschapsleden zijn een aantal vragen voorgelegd over vieringen binnen Antonius in Beweging, nu en in de toekomst:

1. Vindt u het fijn als pastor Richard op zondag voorgaat in onze gemeenschap. Ja: 100 %.
2. Vindt u het fijn als pastor Richard voorgaat in een traditionele viering. Ja: 60 %.
3. Maakt het u verschil of hij voorgaat in een Eucharistieviering of een viering van Breken en Delen. Nee: 70 %.
4. Heeft een Eucharistieviering voor u meer waarde dan een viering van Breken en Delen. Nee: 90 %.
5. Voor mij hebben alle vieringen, door wie dan ook gedaan in onze gemeenschap, evenveel waarde. Ja: 95 %.
6. Als pastor Richard niet meer voor kan gaan, is het fijn als Gusie en Hans een paar keer per jaar vieringen houden waarin we brood en wijn delen met elkaar. Ja: 95 %.
7. Als pastor Richard niet meer voor kan gaan, moeten we dan met man en macht zoeken naar een priester die af en toe voorgaat in een Eucharistieviering. Ja: 60 %.
8. Eucharistie, Breken en Delen, woord- en communievieringen. Voor mij is er geen verschil in waarde. Mee eens: 90 %.

9. Ik wil geen onbekenden als voorganger, die zo maar af en toe eens een Eucharistieviering komen doen. Mee eens: 30 %.

Dromen van een kerk

Als inleiding op het laatste agendapunt (Buurthuis Kadans als Kerkgebouw) laat Gusie een presentatie zien van verschillende kerkgebouwen, variërend van rijk en pompeus tot eenvoudig en arm. Gusie wilt hiermee uitdragen dat kerk-zijn niet afhankelijk hoeft te zijn van een mooi gebouw.

Wat vindt u van Buurthuis Kadans als kerkgebouw?

Niet sfeervol, lelijk gebouw, geluiden van de bar, goed parkeren, fijn en dankbaar dat we hier terecht kunnen voor de vieringen. Intieme, warme (ook letterlijk) vieringen.

Met het bouwen van deze zaal van de Kadans heeft men nooit gedacht dat de zaal voor een geweldig doel als dit gebruikt zou gaan worden.

Ik neem na afloop de warmte van de viering mee naar huis.

Mensen in onze kerk reageren soms op een spontane manier.

De warmte en het spontane van onze vieringen zou in een kerk niet kunnen.

Sommige mensen vinden de discobal storend, anderen zijn het hier niet mee eens: wij samen zijn de kerk! Misschien kan dit overlegd worden met de Kadans.

Het gaat niet om luxe of chique.

Wij voelen ons hier erg thuis.

Waarom kunnen we niet samen met de PKN de Protestantse Kerk delen? Dit zal veel geld gaan kosten. Iedereen vindt het fijn om samen vieringen te houden.

Hans Berkers, Tinie Dijkhuizen, Frank Wanders en Lilian Willems gaan bekijken of de zaal van de Kadans wat aangepast kan worden.