

Geloofsgemeenschap

# Antonius in Beweging



Jaargang 5 – nr. 19 – juni 2018

## Voorwoord

In dit blad

Voorwoord

Overstapviering

Klein gebaar,  
groot cadeau

High Tea

Bedevaart

Gebed

Dirigeerstokje  
overgedragen

Wist u dat?

Hartverwarmend



### Beste mensen,

Antonius van Padua was weer eens onderweg. Net als zijn grote vriend en voorbeeld Franciscus was hij vaak in beweging. Een fitnesscentrum was voor hem in die tijd nog niet nodig, want deze man kon wandelen en reizen als de beste. Overall had hij een goed woord voor iemand langs de kant van de weg. Hij klom vaak in de pen, om een bemoedigend woord te schrijven. Zo bestond zijn leven veelal uit pelgrimeren. Verder praatte en schreef hij veel, daar nam hij de tijd voor.

In juni zijn er veel processies, een soort reli-wandelingen, die aan deze bijzondere man herinneren. Het leuke is dat er net als bij ons tijdens onze Antoniusviering, speciaal brood gebakken en uitgedeeld wordt. Een versterking van de innerlijke mens op het juiste moment! Antonius deed dat in zijn tijd en was op die plekken te vinden, waar hij nodig was en hij waarde aan het leven kon toevoegen. Zo gaf hij een antwoord op de mensen en de uitdagingen van zijn tijd.

Dat is iets wat wij van hem kunnen leren anno nu. Hoe gaan wij om met de mensen om ons heen die een beroep op ons doen? Maar ook met de mensen die dat niet doen en eenzaam dreigen weg te kwijnen. Wat doen we met mensen die ons onbekend zijn? Blijven ze vreemden voor ons of gaan we in gesprek en vinden we elkaar in samenwerking? Zo kunnen wij net als Antonius te werk gaan. Hij had van zijn vriend Franciscus al begrepen dat je waar haat is, liefde kunt brengen en waar iets slechts gezegd wordt, je gewoon iets goeds daar tegenover zet. Probeer het maar! We hoeven zoals Antonius in zijn tijd niet hele preken te schrijven, maar we kunnen wel

internet en dan met name Facebook, opvrolijken met positief nieuws, een wijze spreuk of een prachtige afbeelding van moeder aarde, die ons draagt en voor ons zorgt, ook in deze tijd van gas terug nemen en vakantie houden!

Vrede en alle goeds,

Namens het pastoraal team,

**Pastor Emile Gerards**

## Overstapviering

*In de maand juni hebben we de Overstapviering voor de kinderen die de basisschool verlaten en de stap maken naar de middelbare school. Dit jaar zijn de voorbereidingen en de viering samen met de kinderen van de PKN. Matthijs is één van de Overstappers we hebben hem gevraagd om te schrijven hoe zo'n voorbereiding er uit ziet.*

Hallo allemaal,

Ik ben Matthijs van Wijk, ik ben 12 jaar oud en woon in Eindhoven. Momenteel zit ik in groep 8 van de basisschool de Boschuil. Omdat ik in groep 8 zit zal ik dit jaar ook afscheid nemen van de kindernevendienst. Ik heb veel jaren meegedraaid in de kindernevendienst van de PKN-kerk en dus heb ik nu ook meegedraaid in de voorbereiding van de overstapviering. Dat hebben we gedaan met 5 kinderen. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we een mozaïek gemaakt en ik heb een zonnetje in de mozaïek gemaakt. Dit omdat er veel oorlog is. Ik vond het heel leuk dat we een mozaïek hadden

gemaakt omdat ik het nog nooit had gedaan. De eerste bijeenkomst hebben we het mozaïek gelijmd en de tweede bijeenkomst hebben we het afgemaakt door het met gips op te vullen. Tijdens de bijeenkomsten hebben we het over de dienst gehad en die hebben we samen in elkaar gezet.

Zelf zal ik de dienst openen met een openingsgebed die ik zelf uitgezocht heb. Ik heb als liedje “Happy” uitgekozen omdat ik het een heel vrolijk liedje vind. De overstapviering zal op 24 juni zijn in onze kerk en ik hoop jullie daar allemaal te zien.

Houdoe,  
**Matthijs  
van Wijk**



## Gebed

Kom, heilige Geest,  
blaas ons aan om mens te worden  
zoals door God bedoeld,  
een mens van recht en liefde,  
van vrede en geluk.

Kom, heilige Geest,  
inspireer ons om de bres op te gaan  
voor mensen die lijden aan het leven,  
die het bijltje erbij neer dreigen te gooien,  
omdat ze bedolven worden onder het leven.

Kom, heilige Geest,  
begin met ons een nieuwe schepping.  
Help ons om de aarde niet uit te buiten,  
maar te laten bloeien  
en goede vruchten te laten dragen.

Kom, heilige Geest,  
zet ons in vuur en vlam  
voor de armen van onze wereld.  
Dat wij ons niet schuldig maken  
aan uitbuiting en moderne slavernij;  
dat wij hen zien als uw mensen.

Kom, heilige Geest,  
herschep de chaos van onze wereld  
tot een nieuw paradijs,  
waar het leven goed is voor iedereen,  
waar liefde voor God en de mensen  
ons enige richtsnoer is.



## Klein gebaar, groot cadeau...

Soms is het echte leven inspirerender dan je zelf ooit zou kunnen denken. Dat blijkt wel uit dit waargebeurde verhaal. Er was eens een jonge vrouw die uit haar zonnige moederland gevlucht was. Voor haar was het leven van jongs af aan een stuk minder zonnig geweest. Jarenlange oorlog, mishandeling en uitbuiting liet ze achter zich. Haar waardigheid was haar als laatste afgenomen. Het enige wat ze nog bezat was haar geloof. Hier in Nederland probeert ze met haar jonge kindje een nieuw leven op te bouwen. Ze is hier veilig, maar nog niet gelukkig. Toch klaagt ze niet, want ze heeft hier een veilig huis en genoeg te eten. Ze wil haar leven weer opbouwen. Al is dat moeilijk als je amper mensen kent, de taal nauwelijks spreekt en de samenleving nog een doolhof is. Maar ze blijft vertrouwen op God. Haar grote wens? Zoals elke



moeder gaat die over haar kind. Ze zou zo graag een fiets met zijwieltjes voor haar zoon willen. Maar wel voor een zacht prijsje, want veel geld heeft ze niet. Ik zocht voor haar op internet naar een geschikt fietsje. Voor een 'proefrit' spraken we met de eigenaar af. Dat bleek een rasechte Brabantse opa te zijn. Toen hij zag hoe het jongetje met een brede lach door zijn achtertuin trapte, draaide hij zich om en zei: "Hier kan ik toch niet veel geld voor vragen? Neem dat fietsje maar mee." Misschien was dat voor hem (en ons) een klein gebaar. Maar voor de vrouw en haar kind was het een heel groot en bijzonder cadeau. Niet omdat ze nu samen kunnen fietsen. Maar wel omdat ze een stukje vertrouwen in de mensen terug gekregen heeft. Zo ging voor haar in dit koude kikkerlandje op een heel andere manier de zon schijnen!

**Hubertine van de Biggelaar**

## High Tea

De maandelijkse activiteiten van de bezoekgroep, zoals de koffiemiddag en de lunch, gaan ook in de zomervakantie gewoon door. Sterker nog: we willen u nog eens extra verwennen. Er is een extra koffiemiddag gepland en we gaan een High Tea organiseren onder het motto: 'Verwennen zoals het moet,

met hartig en zoet.' Dat deden we vorig jaar voor het eerst en dat werd enorm gewaardeerd. Vandaar dat we u weer willen laten genieten van veelal zelfgemaakte kleine hapjes bij de koffie en de thee, met een zoete en fruitige afsluiter. Vooral voor degenen die niet op vakantie gaan, en die vaak

familieleden en kennissen moeten missen door afwezigheid van soms enkele weken, is dit ook een soort van uitje. Het samen eten en de contacten onderling maakt het tot een fijne bijeenkomst. De High Tea is op



woensdag 15 augustus van half 1 tot 3 uur. We kunnen op ons gemak al het lekkers nuttigen en bijpraten. Wilt u mee genieten dan kunt u zich opgeven door even te bellen naar het secretariaat.

Namens de bezoekgroep,  
**Lidewij van de Logt**

## Bedevaart

*Meimaand is bij uitstek de Mariamaand. Vanuit onze geloofsgemeenschappen zijn er twee groepen naar Mariakapel de H. Eik in Oirschot geweest. Een groep op de fiets o.l.v. Martien van den Bergh en een groep met de auto georganiseerd door de bezoekgroep. Hieronder een klein verslagje van één van de deelnemers.*



Op 15 mei jl. gingen we met ongeveer 25 mensen naar de H. Eik. Velen van ons hebben iets met Maria. Fijn dat deze gelegenheid werd geboden. We werden thuis opgehaald. Het was niet druk in de kapel. Dus alle gelegenheid om een kaarsje op te steken en wat te bidden. Jammer dat we werden

gestoord door mensen die in de kapel luidruchtig zaten te praten, waardoor je je niet goed op je gebed kon concentreren. Misschien een idee om volgende keer teksten met Marialiedjes uit te delen.

Op het laatst hebben we nog een Marialied gezongen en een Wees Gegroet voor Frank Wanders gebeden. We kregen nog de gelegenheid om even door de mooie natuur te wandelen. Op weg naar huis lekker in de zon koffie gedronken met een lekker stuk appeltaart met slagroom. Het was erg gezellig. Dank aan de bezoekgroep die dit voor ons geregeld heeft. Hopelijk gaan we volgend jaar weer.

**Gerrie van Dortmont**

## Dirigeerstokje overgedragen

Op zondag 10 juni hebben we na 25 jaar afscheid genomen van Carla van de Laar als dirigente van het jeugdkoor. Al die jaren heeft ze vol overgave en enthousiasme haar muzikale vakkennis en plezier overgedragen aan de kinderen van het jeugdkoor. Vele kinderen hebben in de loop der jaren leren zingen van Carla. Haar motto is dan ook “iedereen kan zingen en als je het wilt kun je het leren”. Ze geeft elke repetitie tips en technieken over hoe je je stem gezond kunt gebruiken en wat je allemaal met je stem kunt doen om de klank mooier te maken. En dat dit werkt heeft iedereen al die jaren al kunnen horen als het jeugdkoor zingt in de gezinsviering. Vele liedjes met mooie teksten, vrolijke melodie in begrijpbare taal worden er maandelijks gezongen. We willen haar danken voor al die jaren van inzet en voor haar goede zorgen voor de kinderen van het jeugdkoor.

Komt daar nu in één keer een einde aan? Nee, Carla is supertrots dat er een opvolgster is die het jeugdkoor verder

wil leiden, zodat het jeugdkoor voort bestaat. Haar opvolgster is Eline Ambaum, die zelf ook heeft leren zingen bij Carla in het koor. Op 8 jarige leeftijd in groep 4 van de basisschool is Eline lid geworden van het jeugdkoor en heeft maar liefst meegezongen tot en met het eerste jaar van haar HBO opleiding.

Eline is nu 20 jaar en afgestudeerd aan de PABO voor leerkracht in het Basisonderwijs en heeft in haar opleiding een specialisatie muziek gevolgd. Daarnaast heeft ze haar muziekdiploma's behaald met het spelen van dwarsfluit. Ze heeft er ontzettend veel zin in en heeft de laatste weken samen met Carla gerepeteerd zodat Carla iets van haar kennis en ervaring heeft over kunnen dragen.

Carla heel hartelijk dank en Eline heel veel succes namens de gemeenschap het bestuur en pastoraat.

### De pastoraatgroep





## Wist u dat...

... er op woensdag 4 juli een meditatieviering is o.l.v. Erik Pluijm om 19.30 uur in “het Kompas”?

... ons ontmoetingscentrum en secretariaat in de periode van maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus alleen op vrijdagochtend geopend is van 9.00 uur tot 12.00 uur?

... in de vakantieperiode Buurthuis Kadans drie weken gesloten is en dat dan op zondag 22, 29 juli en 5 augustus onze viering om 10.30 uur in de Protestantse Kerk is?

... er gelegenheid is om koffie te komen drinken en elkaar te ontmoeten op 27 juni, 26 juli, 6 augustus en 28 augustus tussen 14.00 uur en 15.30 uur in “het Kompas”?



... “samen eten gezelliger is dan alleen” en dat de bezoekgroep ook in de vakantie een lunch voor u organiseert op 11 juli van 12.30 uur tot 14.00 uur en u zich hiervoor in kunt schrijven door even te bellen naar het secretariaat?

... de bezoekgroep op 15 augustus een High Tea organiseert en u hier meer over kunt lezen in dit gemeenschapsblad?

... de Samen op Weg viering dit jaar op zondag 2 september is en dat we dit samen vieren met de leden van de PKN in een oecumenische viering om 10.00 uur in de Protestantse kerk?

... het bestuur en pastoraat u een hele fijne zomervakantie en alle goeds toewenst?

## Hartverwarmend

### Gedoopt

25 februari 2018  
Jente Plasmans



## Afscheid genomen van:

**Frank Wanders, 67 jaar**  
Overleden op 5 mei 2018.

Op Bevrijdingsdag overleed Frank. Een week later, op de dag van zijn uitvaart 11 mei, zou hij 68 jaar geworden zijn.

Frank was een van de medeoprichters van Antonius in Beweging. Hij was kritisch t.a.v. de fusieperikelen vanuit het Bisdom Den Bosch en vond dat we zelf voor de toekomst van onze gemeenschap verantwoordelijk moesten blijven. Met zijn Amsterdamse directheid, zijn doortastendheid en humor, was hij voor onze gemeenschap de juiste man, op de juiste tijd, op de juiste plaats. Mede door zijn inzet ontstond Antonius in Beweging. Nadat de organisatorische vorming van Antonius in Beweging was afgerond, trok Frank zich meer uit de directe leiding terug en zette hij zich speciaal in voor de Bezoekgroep. Ondanks zijn eigen ziekte zette hij zich volop in om zieken en anderen die dat nodig hadden een hart onder de riem te steken en om mét en voor hen activiteiten te organiseren.



Daarmee liet hij zien dat zorg en aandacht voor de ander een wezenlijke steunpilaar voor onze gemeenschap is. We hebben veel aan hem te danken en hij blijft in ons midden. Persoonlijk verlies ik in hem een mentor, een eerlijke en integere vertrouwensman, soms een 'partner in crime', maar bovenal een voorbeeld als gelovige. Ik ga hem erg missen!

*“Ook al zijn we je verloren,  
we zijn je nooit helemaal kwijt.  
In ons hart kunnen we je horen  
en dragen we je bij ons voor altijd!”*

Namens de pastores,  
**Gusie van Erp – van den Broek**

Antonius in Beweging. Telefoon: 06-20810736

Email: [antoniusinbeweging@gmail.com](mailto:antoniusinbeweging@gmail.com)

[www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl](http://www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl)

Website: [antoniusinbeweging.nl](http://antoniusinbeweging.nl)

[www.twitter.com/AntoniusBeweegt](http://www.twitter.com/AntoniusBeweegt)

Rekeningnummer: NL98RABO0120537087



Drukwerk - Kopieën - Printwerk

[www.PetersLodewijks.nl](http://www.PetersLodewijks.nl)