

Geloofsgemeenschap

Antonius in Beweging



Jaargang 5 – nr. 20 – september 2018

Voorwoord

In dit blad

Voorwoord

Schaduwzijde

Bezoekgroep

Website het
bekijken waard

Levende
herinneringen

Ik gun je

Wist u dat?

Hartverwarmend



Deo Vacare!

De vakantieperiode ligt (voor de meesten van ons) al weer achter ons. Het was een warme, hete zomer en zelfs ik, die doorgaans toch wel heel goed tegen de warmte kan, had er soms wat moeite mee. Maar het is heerlijk om eens een tijdje vrij te zijn van alle beslommeringen en werkzaamheden.

Pastor Emile vertelde eens aan het begin van een viering dat het woord ‘vakantie’ afkomstig is van het Latijnse ‘vacare’, wat zoiets als ‘leeg zijn, vrij zijn’ betekent. Een paar jaar geleden waren we

bij Egmond aan Zee op vakantie en al fietsend kwamen we langs de Benedictijnenabdij. Daar stond op de poort ‘Deo Vacare’: Vrij zijn voor God.

Ik vond het een prachtige spreuk. Deo Vacare, je leegmaken, je vrij voelen en tijd inruimen voor waar het in essentie om gaat: Gods liefde en nabijheid en er zijn voor elkaar. Het zou ook zomaar bij AiB kunnen passen, want ook in onze gemeenschap mag je vrij zijn voor God, om je geloof te beleven op de manier die bij jou past. Niemand schrijft je voor wie of wat God is. We mogen er ieder ons eigen beeld bij maken, met respect voor elkaar. Die vrijheid koesteren we ook weer in het nieuwe werkjaar dat voor ons ligt. In de startviering op 2 september jl. hebben we hier samen met de PKN weer een begin mee gemaakt. De aftrap voor de gezamenlijke schoenendoosactie is gedaan en we hopen dat dit weer een groot succes wordt en dat u allemaal



weer meedoet. Maar natuurlijk bent u ook daar helemaal vrij in. Laten we er samen weer voor gaan. In de vieringen op zondag samen inspiratie opdoen, voor ons leven en werken door de week.

En vooral Deo Vacare: Vrij zijn voor God!

Namens het pastoraal team,

Pastor Gusie van Erp - van den Broek

Zo mooi is de schaduwzijde...

Het meeste geliefde gespreksonderwerp bij Nederlanders. Dat is natuurlijk het weer! Ik doe daar vrolijk aan mee. Zo hoorde ik me afgelopen voorjaar bijna elke dag zeggen: “Het wordt tijd voor de zon. Ik heb het wel gehad met die donkere winterdagen en sombere voorjaarsbuien.” Maar de afgelopen maanden verzuchtte ik vaak: “Hoog tijd voor flink wat regen, dan koelt het tenminste af, die oververhitte, zonovergoten dagen en droogte zijn toch niet normaal? Blij dat er her en der nog wat schaduw is!” Ik was de afgelopen weken dus intens gelukkig met de flinke schaduwkant van mijn tuin ...

Zo gaat het ook met het leven zelf. Natuurlijk vind ik het heerlijk als alles op rolletjes loopt en ik het zonnetje in huis kan zijn. Maar ik kan er pas echt van genieten omdat ik – net als ieder ander – ook de schaduwkanten van het leven heb ervaren. Dat is zeker niet altijd leuk, maar het verrijkt wel je leven. Het hielp me ook om te ontdekken wie ik ben, wat ik waardevol vind en hoe ik in het leven wil staan. Zo

goed mogelijk proberen te leven naar Jezus’ boodschap hoort daar ook bij. Binnen onze gemeenschap doet iedereen dat op zijn eigen manier. Velen verrichten op de achtergrond en in alle bescheidenheid mooi en goed werk. Ze willen niet op de voorgrond staan en vinden wat ze doen vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Daarom wil ik met dit bloemetje al die stille krachten van Antonius in Beweging eens in het zonnetje zetten!

Hubertine van de Biggelaar



Bezoekgroep: ontmoetingsgroep

Bij het ontstaan van Antonius in Beweging vormde een enthousiaste groep vrijwilligers de ziekenbezoekgroep. De actieve vrijwilligers bezochten zieken, zowel thuis als in de ziekenhuizen. De functie en de naam van de werkgroep is in de loop van de tijd veranderd. Sinds enige tijd zijn we een 'bezoekgroep'. We blijven nog steeds mensen bezoeken die ziek zijn, maar ook mensen die eenzaam zijn hebben onze volle aandacht. Onze werkgroep wil echter steeds meer een 'ontmoetingsgroep' worden, waar mensen die daar behoefte aan hebben andere mensen ontmoeten. We gaan niet alleen bij de mensen op bezoek, maar we hopen dat de mensen ook bij ons op bezoek komen. Mensen worden gemiddeld ouder en blijven langer mobiel. Dat biedt kansen om niet thuis te blijven zitten, maar naar ons toe te komen. Een keer per maand organiseren we een gezellige lunch. Daarnaast houden we regelmatig koffiemiddagen voor belangstellenden. Speciaal in de zomervakantie organiseren we voor de thuisblijvers een high tea. We hebben gemerkt dat vooral de ouderen zich in die periode eenzaam voelen. Hun kinderen gaan dan op vakantie en zij blijven achter in Best. Onze activiteiten vinden altijd plaats in het gebouw van de Protestantse kerk. De ruimte die we gebruiken is afhankelijk van het aantal



deelnemers. Dat is soms 'het Kompas' maar ook de ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk mogen we inzetten voor onze activiteiten.

Antonius in Beweging staat open voor iedereen. Enige betrokkenheid met onze gemeenschap is wel prettig. En wat zeker zo belangrijk is: graag vooraf aanmelden op de intekenlijst die tijdens de vieringen achter in Buurthuis Kadans ligt.

Dan kunnen we daar bij de voorbereidingen rekening mee houden. Op zondag 16 september is er om 10.30 uur een speciale viering namens de Bezoekgroep. Het thema van de viering is "de kracht van aandacht". De werkgroepleden hebben samen met Pastor Gusie teksten, gebeden en liederen gekozen en zullen ook mee

voorgaan in de viering. Deze dag is er een extra collecte na afloop van de viering. De opbrengst van deze collecte is voor alle werkzaamheden van de bezoekgroep. Te denken aan bloemen,

kaartjes, koffiemiddagen, de maandelijkse lunch en zo meer, want onze activiteiten worden goed bezocht. Aandacht voor mensen is onze grote kracht. Wij hebben er vertrouwen in dat onze koers toekomstbestendig is. Graag horen wij uw mening!

Namens de bezoekgroep (nieuwe stijl)
Margrith Schoenmakers

Website het bekijken waard

Onze website www.antoniusinbeweging is het bekijken meer dan waard. Naast informatie als het ontstaan van AiB, de visie, uitzendingen van Lokale Omroep en meer wordt ook wekelijks de preek van de week en de agenda aangepast met activiteiten. Aangezien niet iedereen de website bezoekt hebben we in dit blad een van de onderwerpen geplaatst om u te laten lezen.

Visie Antonius in Beweging

*God wil wonen in
onze woorden en daden!*

Als mensen
van geloofsgemeenschap “Antonius in Beweging”
willen wij het evangelie
van Jezus van Nazareth
handen en voeten geven:
Jezus die als geen ander
ons op het spoor zet
naar God,
de bron van ons bestaan.

We willen Hem zichtbaar maken
door er te zijn voor elkaar.
God, die vrede is, liefde en goedheid
wil onder mensen wonen.
Daar waar mensen openheid,
Gastvrijheid en liefde ervaren,
dáár gebeurt God.

We willen ruimte scheppen
Voor ontmoeten.
Ruimte waarin je God
en elkaar tegenwoordig weet,
waar iedereen welkom is
en niemand buiten- of uitgesloten wordt
en waar we luisteren
naar datgene
wat we met elkaar willen delen.





Hier is, bij uitstek, de plek
waar de Naam van God ter sprake komt
in de verhalen van de bijbel.
In die verhalen, geloofsverhalen,
worden we geroepen
om naar elkaar om te zien
en oog te krijgen voor het lijden,
dichtbij en veraf,
en te groeien in mededogen,
vergevingsgezindheid en bevrijdend handelen.

We willen een plek bieden,
waar het leven gevierd kan worden
en waar we belangrijke momenten
rond leven en dood verbinden
met de God van leven.
Dit doen we met behulp
van sacramentele symbolen,
rituelen en gebeden uit de katholieke traditie,
maar zo dat ze passen in de wereld van vandaag
en dit doen in verbondenheid met alle
christelijke geloofsgemeenschappen.

Zó willen wij Gods aanwezigheid –
uniek en onmiskenbaar in onze wereld
– zichtbaar laten zijn,
in woorden en daden van onze tijd,
opdat wij kunnen zeggen:
'Hier gebeurt God'!

Levende herinneringen

Na een prachtige zomer treedt er altijd weer een even mooie herfst in... hoewel de hete zomer veel gevraagd heeft van de natuur en de herfst al een voorschot heeft gekregen op haar activiteiten. Vol kleuren en soms al kaal staan de bomen er nu bij. De natuur keert zich na een uitbundige groei en bloei weer terug naar binnen. Wij mensen zoeken ook steeds meer weer het licht en de warmte die binnen te vinden is. In ons binnenste leeft de herinnering voort die we in ons leven opgedaan hebben, maar vooral ook de levende herinneringen aan mensen die we het afgelopen jaar hebben moeten afgeven. Net als de natuur kennen wij mensen eenzelfde cyclus van groeien, bloeien en weer sterven. Deze dierbaren, deze geliefden, zijn echte levende en mooie herinneringen voor ons. Ze leven voor altijd voort in onze herinnering. Herinneringen kunnen we

levend houden... totdat onze tijd ook eens aangebroken is. In christelijk perspectief houdt het dan nog steeds niet op; we mogen in liefde eeuwig blijven voortleven. Als personen gaan we door naar het licht. Zo blijven we ook daar voor altijd een levende herinnering, omdat de dood toch niet het laatste woord heeft. Wij die nu leven en een groot gemis en verdriet met ons meedragen, blijven deze verlichte en liefdevolle mensen herinneren. We doen dat ook bij Antonius in Beweging, vandaar dat u van harte uitgenodigd bent om onze Allerzielendienst bij te wonen op vrijdag 2 november om 19.00 uur in de Protestantse kerk!

Namens bestuur en pastoraatgroep,
pastor Emile Gerards

Ik gun je

Ik gun je:
het mooiste, het grootste, het beste.
Wijsheid uit het oosten,
de zon uit het westen.
De liefste, de slimste, de hoogste tijd.
Het diepste vertrouwen, een hand die jou leidt.

Ik gun je:
je dromen, verlangens, een wens.
Diepe dalen, hoge pieken.
Daarvoor ben je mens.
Een brandende zomer, een winter vol kou.
Ik gun je de wereld, maar het meest gun ik je: jou!

Wist u dat...

... er op 2 september de Schoenendoosactie Actie4Kids van start is gegaan, dat ook u een schoenendoos kunt vullen voor een kind en de doos op zondag 4 november in de viering ingeleverd kan worden?



... er op 27 september, 22 oktober en 20 november gelegenheid is om gezellig koffie of thee te komen drinken, tussen 14.00 uur tot 15.30 uur “in het Kompas”?

... het Miko-kamp voor de misdienaars en koorleden dit jaar op 5, 6 en 7 oktober is en dat ze naar Bergeijk gaan voor een gezellig weekend?

... er op 10 oktober en 7 november een lunch wordt georganiseerd door de Bezoekgroep en als u wilt deelnemen u hiervoor contact op kunt nemen met het secretariaat?

... er op zondag 21 oktober in het Muziekgebouw Eindhoven “1000 stemmen zingen Oosterhuis” is en u voor meer info kunt kijken op onze website?

... er op vrijdag 2 november een Allerzielenviering is om 19.00 uur in de Protestantse kerk?

... er op zondag 4 november een oecumenische viering is samen met de leden van de PKN om 10.30 uur in Buurthuis Kadans en het Kinderkoor de viering muzikaal zal ondersteunen?

... er op donderdag 29 november een gemeenschapsavond is om 20.00 uur in Buurthuis Kadans?

... er op zaterdag 27 oktober om 14.00 uur een herfstwandeling wordt georganiseerd met het thema “Liefde” en als u wilt deelnemen u hiervoor contact op kunt nemen met het secretariaat?



Hartverwarmend

Afscheid genomen van:

Ad van Pruijssen, 72 jaar

Overleden op 27 juni 2018.

Zijn vrouw Tonny, kinderen en kleinkinderen omschreven hem als volgt: dapper, trots, ad rem, humor, handig en principieel.

Dapper ging hij om met zijn ziekte en hij behield ook daar zijn humor, zelfs toen het einde al heel dichtbij was. Hij was ad rem, een man van weinig, maar wel rake woorden. Hij kon in één zin krachtiger verwoorden, waar een ander heel veel woorden voor nodig had. Hij was heel principieel en had een uitgesproken mening. Niet rechtlijnig of koppig, maar wel ergens voor staan en er voor

blijven staan. Ad was erg handig, kon eigenlijk alles.

Hij kon iemand liefdevol plagen en er dan heerlijk van die pretoogjes bij krijgen.

Zijn gezin was trots op Ad en Ad was op zijn beurt verschrikkelijk trots op hen.

De laatste dagen waren heel moeilijk, maar toch eigenlijk ook heel mooi, door het samenzijn, het samen delen, de saamhorigheid en de onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. We wensen Ad een nieuw leven toe in het licht. Bij God zelf.



Antonius in Beweging. Telefoon: 06-20810736

Email: antoniusbeweging@gmail.com

www.facebook.com/antoniusbeweging.nl

Website: antoniusbeweging.nl

www.twitter.com/AntoniusBeweegt

Rekeningnummer: NL98RABO0120537087



Drukwerk - Kopieën - Printwerk

www.PetersLodewijks.nl