

Geloofsgemeenschap

# Antonius in Beweging



Jaargang 6 – nr. 22 – maart 2019

## Voorwoord

### In dit blad

Voorwoord

Vieringen Goede Week en Pasen

Eerste Breken en Delen

Kruisweg 2.0

Paaswake door jongeren

Wist u dat

Fantastisch team

Andere kant

Hartverwarmend



### Pasen!

Pasen komt er weer aan. Het mooiste voorjaarsfeest voor ons, christenen.

Een mooi feest om telkens weer een nieuw begin te maken, zoals ook de natuur in deze tijd weer een begin maakt met nieuw leven.

Voorafgaand aan Pasen beleven we de 40-dagentijd. Ik zeg met nadruk ‘beleven’, want het is goed en fijn om in deze tijd eens stil te staan bij zaken waar het in het leven werkelijk om draait. Jezelf eens af te vragen: wie ben ik? Hoe leef ik? Wat betekent geloven voor mij? Misschien ook: wat betekent AiB voor mij en wat kan ik betekenen voor AiB? Gewoon even bewust tijd maken om hierover na te denken en weer eens op zoek gaan naar inspiratie en bemoediging. In de 40-dagentijd en vooral in de Goede Week staan de verhalen van de laatste dagen uit het leven van Jezus centraal. Dat hij op een ezel naar Jeruzalem gaat. Van de laatste maaltijd samen met zijn vrienden, zijn lijden en sterven en natuurlijk van zijn verrijzenis. In onze gemeenschap beleven we deze periode altijd heel intens. Zo hebben we onze vastenactie(s) in de vieringen op zondag en hopelijk doet u er allemaal weer enthousiast aan mee. En natuurlijk de bijzondere vieringen in de Goede Week en met Pasen, ieder met hun eigen karakter. Dit jaar hebben we er voor gekozen om hierin vernieuwing aan te brengen, want we zouden AiB niet zijn als we niet in beweging zouden blijven.

U leest er elders meer over in dit blad. Op weg naar Pasen dus. Samen met Jezus Zijn weg gaan. Ik kijk er al naar uit, want voor mij persoonlijk is dit altijd een

bijzondere tijd en een bijzonder feest. Het feest van de belofte dat we telkens weer opnieuw mogen beginnen en dat de dood niet het laatste woord heeft. Ik hoop velen van u tegen te komen op Zijn weg. Ik wens u alvast Zalig Pasen!

Namens het pastoraal team,  
**Gusie van Erp - van den Broek**

## Vieringen Goede Week en Pasen

### **Zaterdag 13 april**

Palmzaterdag viering.  
19.00 uur. Protestantse kerk.

### **Zondag 14 april** Palmzondag.

10.30 uur. Gezinsviering in Buurthuis Kadans m.m.v. het Kinderkoor.

### **Woensdag 17 april**

19.00 uur. Viering van vergeving in Buurthuis Kadans.

### **Donderdag 18 april** Witte Donderdag

19.00 uur. Witte Donderdagviering in Buurthuis Kadans.

### **Vrijdag 19 april** Goede Vrijdag

15.00 uur. Kruisweg 2.0 Een vernieuwde kruiswegviering voor jong en oud in Buurthuis Kadans m.m.v. Marty v/d Staak.

### **Zaterdag 20 april**

19.00 uur. Paaswake in Buurthuis Kadans m.m.v. jongeren gelegenheidskoor AiB.

### **Zondag 21 april** Eerste Paasdag.

10.30 uur. Viering Eerste Paasdag in Buurthuis Kadans m.m.v. Cantiamo.

### **Maandag 22 april** Tweede Paasdag.

10.30 uur. Viering Tweede Paasdag in Buurthuis Kadans m.m.v. Marty v/d Staak.



## Eerste Breken en Delen

*Dit jaar zijn er vier jongens, Daan, Marijn, Jesse en Joshua die deelnemen aan de voorbereiding voor het Eerste Breken en Delen. We hebben gevraagd aan Joshua om eens iets te vertellen over de voorbereiding. Hieronder leest u zijn beleving en ervaring.*

Ik was koekjes aan het rondbrengen vandaag. Ik vond het leuk bij de viering. Ik was wel een beetje zenuwachtig maar ik vond het vooral leuk. Ik heb al een super volle map. Dit is mijn communie map. Ik doe bij de viering altijd staan, meezingen en luisteren naar de pastor. Thuis zing ik dan nog een beetje verder: "Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid". Ik heb al 2 keer naar voren mogen komen en dat vind ik leuk. Vandaag over

mijn koekjes. Na elke keer krijg ik een map voor thuis en die doe ik dan in mijn grote map. Hier ga ik in lezen en ik ga opdrachten maken voor de volgende keer. De pastor maakt nu bij mij een kruis en dat vind ik fijn. Ik ben erg benieuwd hoe de hostie zal smaken en die mag ik straks ook krijgen.

Groetjes van  
**Joshua**

## Kruisweg 2.0

Soms is het tijd om iets af te stoffen of op te ruimen of... er een 2.0 versie van te maken! Dat doen we bij Antonius in Beweging (AiB) graag en liefst goed. Het was tijd om de Kruisweg, het beleven en overdenken van de lijdensweg die Jezus gegaan is voor zijn dood, om te vormen in beelden en teksten die dicht bij ons mens-zijn anno 2019 staan.

Op **Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur** is het dan zover: in een kring van mensen 'vieren' we het leven en sterven van Jezus. We doen dit met behulp van prachtige, kunstzinnige afbeeldingen die 14 momenten (staties) tijdens Jezus' lijdensweg uitbeelden. Zittend in een kring gaan we met Hem

mee, en mogen we ook onszelf identificeren met de figuren en Jezus zelf die deze tocht tot het kruis hebben gemaakt. We beelden deze momenten ook uit met rituelen door het neerleggen van 14 symbolen in de kring waarin we ons bevinden in Buurthuis Kadans. Kom en beleef het mee, in beeld, tekst en muziek. We staan stil bij Jezus' leven, maar ook dat van onszelf in de hoop dat het leven niet eindigt in lijden en dood... maar in een nieuwe toekomst voor ons allemaal!

Hartelijke groeten,  
**pastor Emile Gerards**

## Paaswake door jongeren

Tijdens het laatste Miko kamp zaten de jongeren samen met pastor Emile gezellig bij elkaar. Pastor Emile stelde hen de vraag wat AiB voor hen kon betekenen en wat de jongeren wilden en konden toevoegen.

Het idee ontstond toen om de Paasnachtwake, zoals ze jaren geleden ook gedaan hebben, weer te organiseren.

Via de groepsapp "Paaswake" en via de mail is door de jongeren het volgende draaiboek tot stand gekomen met als thema: Licht!



Na de Paaswake in de Kadans, rond 20.30u., gaan de aanwezige jongeren met alle belangstellenden naar de parkeerplaats bij het Kompas. Daar brandt het vuur. Er wordt daar gesproken door Pastor Emile, gezongen en een gedicht voorgelezen.

Hierna worden fakkels aan het vuur ontstoken en lopen we met zijn allen naar het Wilhelminapark. Op een open

plek, zittend in het gras, zijn ook een aantal activiteiten zoals een verhaal, lied, beantwoorden van vragen en het breken en delen van brood en druivensap (laatste avondmaal). Hierna gaan we terug naar het Kompas waar we gezamenlijk een kopje koffie of een sapje drinken en even na kunnen kletsen!

Een aantal jongeren (vanaf de basisschool) blijft in het Kompas om de gehele nacht te waken.

Zij hebben samen een aantal

activiteiten bedacht zoals een film bekijken, muziek luisteren en een spel.

Tegen het ochtendgloren gaan ze naar buiten om op het grasveld van de PKN en voor het Kompas met kaarsjes een lichtornament te maken om zodoende licht te brengen en Pasen in te luiden!

Hierna gaan ze genieten van een sober Paasontbijt en de Wake afsluiten.

Alle verhalen, gebeden en liedjes worden bedacht en/of gemaakt door de jongeren zelf.

Alle tips van uw kant zijn natuurlijk welkom.

Wij nodigen hierbij iedereen uit, groot en klein, om samen met de jongeren deel te nemen aan de tocht.

Namens alle jongeren,  
**Marian Oerlemans**

## Wist u dat...

... samen eten gezelliger is dan alleen en de bezoekgroep daarom een lunch organiseert op woensdag 10 april en 8 mei?

... we graag een kopje koffie met aandacht schenken voor u op 28 maart, 23 april en 20 mei?

... er een gemeenschapsavond is op 22 mei in Buurthuis Kadans?

... er dit jaar verkiezingen voor bestuursfuncties worden gehouden op de gemeenschapsavond en dat ook u mag stemmen?

... we dit jaar op Goede Vrijdag een nieuwe viering hebben voor jong en oud om 15.00 uur in Buurthuis Kadans?

... Daan, Marijn, Joshua en Jesse gaan deelnemen aan het Eerste Breken en Delen in een feestelijke viering op zondag 19 mei om 10.30 uur in Buurthuis Kadans?

... het kinderkoor op zoek is naar kinderen om gezellig mee te komen zingen en dat ze bijna elke maandag repeteren van 18.45 uur tot 19.30 uur in de aula van Basisschool de Paersacker?

... we ook dit jaar weer een vastenactie hebben en dat we op 31 maart een intentie-actie houden en dat de opbrengst van alle intenties dan volledig voor Harapan is?

... we op 31 maart een oecumenische viering hebben met de leden van de PKN in Buurthuis Kadans en er na de viering gelegenheid is om samen koffie of thee te drinken?

... er elke eerste woensdag van de maand een meditatieviering is o.l.v. Erik Pluijm om 19.30 uur in “het Kompas”?



## Een fantastisch team!

### **Wij zijn gezegend met een fantastisch pastoraal team en pastoraatgroep!**

Toen mij gevraagd werd iets te schrijven over ons pastorale team en onze pastoraatgroep, ben ik eerst gaan zoeken naar het ontstaan van de pastoraatgroep binnen de Katholieke kerk.

Vanuit het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) is gesteld dat “de gelovigen niet alleen een zorg maar medeverantwoordelijkheid dragen voor het pastoraat”. Vanuit deze gedachten zijn destijds de pastoraatgroepen ontstaan.

Binnen Antonius in Beweging hebben wij een pastoraal team bestaande uit Emile Gerards en Gusie van Erp en samen met Mariëtte Ambaum zijn zij de pastoraatgroep.

Als we dan kijken naar bovenstaand citaat uit het Tweede Vaticaanse Concilie dan lijkt het erop dat wij ons pastorale team en de pastoraatgroep zwaar belasten. Zij vormen zeker niet alle gelovigen van Antonius in Beweging maar zij dragen wel de volledige verantwoordelijkheid op het gebied van het pastoraat, zoals de bezoeken en contacten met de gemeenschapsleden en daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren en afstemmen van activiteiten met vrijwilligers en werkgroepen. In de traditionele Katholieke kerk ligt deze taak vaak bij vrijwilligers uit de

gemeenschap en wordt deze verantwoordelijkheid door meerdere personen gedragen.

Als we ons dan ook nog eens bedenken dat beide pastores slechts gedeeltelijk bij Antonius in Beweging in dienst zijn, dan is het bijna ongelooflijk wat het pastorale team en de pastoraatgroep voor ons organiseert en hoe zij Antonius in Beweging, in beweging houden.



Naast de reeds bij u bekende activiteiten zijn zij ook steeds bezig met vernieuwing zodat Antonius in Beweging ook echt in BEWEGING blijft.

Zo zijn zij momenteel bezig met het opnieuw vormgeven van:

1. De voorbereidingen met kinderen 1e Breken en Delen.
2. De Vastenacties voor de zondagen in de 40-dagentijd.
3. De Vernieuwing/voorbereiding vieringen Goede Week en Pasen.
4. De informatieavond en voorbereiding overstapviering.

Daarom willen wij als bestuur van Antonius in Beweging onze

dankbaarheid en steun uitspreken aan het pastorale team en de pastoraatgroep. Als wij dit pastorale team / pastoraatgroep als dragende kracht van Antonius in Beweging niet zouden hebben, dan zou het veel lastiger zijn om de identiteit van Antonius in Beweging te kunnen uitdragen. Want zoals op onze website vermeld staat willen wij een geloofsgemeenschap vormen in de

wereld en voor de wereld van vandaag, waarin mannen en vrouwen, gewijde en toegewijde mensen gelijkwaardig zijn en waarin openheid en hartelijkheid centraal staan. Zo proberen we op een eigentijdse en warme manier ons geloof door te geven.

Namens Bestuur Antonius in Beweging  
**Aniëlka Emmen**  
Bestuurslid

## Bekijk het eens van de andere kant

Onlangs was ik op vakantie in een prachtige wereldstad. Eentje die al eeuwen beroemd is en waar alle wegen naar toe leiden.

En dat heb ik gemerkt ... Zelfs in het laagseizoen kon je over 'de koppen lopen'. Hoewel ik niet zo'n liefhebber van mensenmassa's ben, probeerde ik het van de zonnige kant te bekijken. Ik hoefde alleen maar de stroom toeristen te volgen om als vanzelf de verschillende trekpleisters te vinden. Toch verkeek ik me letterlijk. Want bij het bestijgen van een grote trap naar een indrukwekkend paleis zag ik tot mijn verbazing hoe een stuk of dertig toeristen boven aan de trap volop met hun mobieltje foto's maakten. Dat begreep ik niet, want ik kwam net van die plek af. Daar was echt niets bijzonders te zien! Maar wie weet had ik

niet goed opgelet. Dus wilde ik toch met eigen ogen zien wat al die toeristen fotografeerden. Daarom draaide ik me halverwege de trap om. Nou ja! Wat was er nou zo speciaal aan dat drukke verkeersplein? Pas toen drong het tot me door. De toeristen maakten stuk voor stuk selfies! Best raar, bedacht ik me, dat zoveel mensen tegenwoordig vooral met zichzelf (en selfies) bezig zijn. De wereld wordt zoveel mooier en leuker als je hem eens van de andere kant bekijkt. Dan zie je niet jezelf, maar wel al dat moois om je heen. Je ziet het dan ook als een ander je nodig heeft. Je kunt dan een luisterend oor, een bemoedigend woord of een helpende hand bieden. En zeg nou eerlijk: dat maakt je eigen leven toch veel mooier?

**Hubertine v/d Biggelaar**



## Hartverwarmend

### Afscheid genomen van:

**Joke van Ginneken**, 90 jaar

Overleden op 17 januari 2019.

Mw. van Ginneken was een markante vrouw. Eenvoudig, betrokken en gemakkelijk. Ze had altijd belangstelling voor alles en iedereen om haar heen. Ze leefde een tevreden leven, op zichzelf en was een gelovige vrouw. Ze mocht tot op hoge leeftijd een goede gezondheid genieten.

**Mariet v/d Vleuten – v/d Schoot**, 92 jaar

Overleden op 13 februari 2019.

Mw. van der Vleuten mocht een mooi en lang leven leiden. Zorg voor elkaar stond bij haar voorop. Naast de zorg voor iedereen, ging haar speciale zorg ook uit naar Annemarie. Jarenlang runde ze met haar man de slagerij. Ze was een veelzijdige vrouw die midden in de kring van haar familie stond.

**Riek van Kollenburg-Rooijackers**,

80 jaar

Overleden op 1 maart 2019.

Riek was een lieve en verzorgde vrouw; waar ze ook kwam, altijd met een lach en tot in de puntjes verzorgd. Haar zorg voor haar man en gezin was voor haar heel belangrijk. Ze werd gedragen door een groot geloof met haar beste voorsprekers de maagd Maria en de heilige padre Pio. Als leven lijden wordt, komt de dood als een verlossing.



Antonius in Beweging. Telefoon: 06-20810736

Email: [antoniusinbeweging@gmail.com](mailto:antoniusinbeweging@gmail.com)

[www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl](https://www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl)

Website: [antoniusinbeweging.nl](http://antoniusinbeweging.nl)

[www.twitter.com/AntoniusBeweegt](https://www.twitter.com/AntoniusBeweegt)

Rekeningnummer: NL98RABO0120537087



Drukwerk - Kopieën - Printwerk

[www.PetersLodewijks.nl](http://www.PetersLodewijks.nl)