

Geloofsgemeenschap

# Antonius in Beweging



Jaargang 6 – nr. 23 – juni 2019

## Voorwoord

### In dit blad

Voorwoord

Startviering

Sociale media en  
AiB

De kracht van  
aandacht

Altijd zomer

Taizéreis

Zonnebloemen

Wist u dat?

Een tuintje in je  
hart

Heeft God ook  
ooit vakantie...?

Hartverwarmend

Hier voor u ligt weer een spiksplinter nieuw exemplaar van ons gemeenschapsblad, altijd met veel zorg, kleur en geur samengesteld! Antonius is volop in Beweging. Als u dit leest is de Eerste Breken en Delen en de Overstapviering alweer achter de rug. We startten al dit voorjaar met diverse bedevaarten naar Mariaplaatsen waarbij ondergetekende aanwezig was. Ook is een enthousiaste groep AiB-ers naar het Franse plaatsje Taizé afgereisd om daar de spirit van het oecumenisch christendom op het spoor te komen. Iets wat we ook praktiseren bij AiB. Verderop in het blad leest u erover! Enkelen onder ons hadden zelfs het voorrecht om dit jaar naar Israël te reizen en in de voetsporen van Jezus te treden!

Maar dichtbij is er ook van alles te doen. Het zit 'm niet altijd in het activisme of het aantal vieringen dat we houden, alhoewel ze goed bezocht worden. Uw kleine bescheiden gebed vanuit uw rolstoel thuis kan ook wonderen doen. Het is allemaal gezien en erg gewaardeerd!

Onze jongeren zitten ook niet stil. Naast dat zij het MIKO kamp organiseren, op zondag komen dienen of zingen, hebben zij ook een mooie Paaswake gehouden waaraan een wandeling vooraf ging. Wat we belangrijk vinden is dan ook dat zij de ruimte en de kans krijgen (én grijpen) om iets leuks en inspirerends met elkaar te doen.

De werkgroep jeugd en jongeren van AiB en de PKN wordt versterkt met nieuwe mensen en krijgt een duidelijke opdracht mee om enthousiast aan de slag te gaan!

Zo dragen we allemaal ons eigen steentje bij aan een beweging die eens begonnen is onder de inspirerende werking van de Geest, die met Pinksteren ons gegeven is.

*‘God zelf geeft ons moed en kracht om vol te houden. En ik bid dat God jullie zal helpen om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Dan leren jullie om met elkaar mee te voelen.’*

Romeinen 15, 5.

Ik wens u veel inspiratie en leesplezier toe!

Een hartelijke groet,

**Pastor Emile Gerards**

## Startviering

Op zondag 8 september vieren we weer onze jaarlijkse Startviering. Met deze viering wordt weer “de aftrap” gegeven voor het kerkelijk werkjaar in de gemeenschap.



Samen zingen en bidden en weer goede moed op doen. De vrijwilligers van alle werkgroepen (en dat zijn er nogal wat) gaan weer

aan de slag. Samen zetten we er weer de schouders onder en maken we ons weer sterk voor de toekomst van onze gemeenschap. Uw steun is en blijft hard nodig en eerlijk gezegd... daar reken ik ook op. Morele steun of andere, in welke vorm dan ook. Elkaar blijven bemoedigen, daar is de Startviering voor!!

Na afloop drinken we samen koffie. U bent allemaal van harte uitgenodigd en vooral ook al onze vrijwilligers want zonder jullie betrokkenheid is er geen gemeenschap.

**Pastor Gusie van Erp – van den Broek**

## Sociale media en AiB

We zijn bezig onze sociale media een update te geven en te promoten. Ook gaan we ze uitbreiden. Van de ene kant zijn sociale media soms onpersoonlijk en vluchtig, van de andere kant kunnen we er op een snelle, mooie manier, veel mensen mee bereiken. Natuurlijk staat het informeren van onze eigen leden daarbij ook hoog op het lijstje.

Onze website is alweer wat jaren in de lucht op het world wide web. We hebben inhoudelijk en qua vorm de website een lichte upgrade gegeven. De website wordt veel bekeken, vooral de agenda en de overweging. Verder is er een schat aan informatie te vinden over AiB.



Ook Facebook is actief in de lucht bij ons. Vrijwel wekelijks komen er nieuwe berichten op te staan in foto en tekst. Zo kunnen veel leden en Facebookers ons volgen in onze activiteiten en vieringen. Facebook biedt veel mogelijkheden om berichten te promoten en er zelfs mee te adverteren. Sommige

berichten worden honderden keren bekeken en anderen ook tientallen keren gedeeld. Als je een beetje thuis bent in deze wereld, kun je volgen wat ik bedoel. Anders kun je ook zelf Facebook ontdekken en een account aanmaken. Het is leuk om je familie, vrienden en mede AiB-ers te volgen in hun doen en laten.

Ook Instagram gaan we installeren en koppelen aan onze sociale media. Veel jonge mensen gebruiken steeds vaker Instagram om een foto, impressie of korte vlog te presenteren. Dit medium biedt ook veel mogelijkheden om AiB in de schijnwerpers te zetten. Je hoeft niet overal bij te zijn, maar kunt toch op afstand, of eigenlijk dichtbij op je smartphone en tablet, AiB volgen!

Maar het belangrijkste blijft dat we AiB in ons hart meedragen én uitdragen: dagelijks kunnen we laten voelen en merken dat we in de geest van Jezus leven en die goedheid willen uitstralen. Zo zijn we allemaal bewust en onbewust een beetje ambassadeur van onze warme en inspirerende geloofsgemeenschap! Heb je zelf nog ideeën hoe we AiB kunnen

uitdragen of promoten? Geef me een belletje of stuur me een mail.

*‘Niemand zet een brandende lamp onder een emmer of onder een bed. Je zet een lamp juist hoog, zodat je*

*het licht goed ziet.’ Jezus in het evangelie van Marcus 4, 21b.*

Een hartelijke groet,  
**Pastor Emile Gerards**

## ”De kracht van aandacht”!

Dit is weer het thema van de jaarlijkse speciale viering ván en dóór onze Bezoekgroep op **zondag 15 september a.s.** De werkgroep leden hebben samen met mij teksten, gebeden en liederen gekozen en zullen ook mee voorgaan in de viering. Onze Bezoekgroep bezoekt niet alleen mensen die een steuntje in de rug nodig hebben maar zijn vooral een echte ‘ontmoetingsgroep’.

Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen tijdens de activiteiten, die zeer goed bezocht worden, andere mensen ontmoeten. Aandacht voor mensen is onze grote kracht, want Antonius in Beweging is een gemeenschap die openstaat en hartelijk is voor iedereen. Deze zondag is er een extra collecte na afloop van de viering. De opbrengst van deze

collecte is voor alle werkzaamheden van de Bezoekgroep.

Te denken aan bloemen, kaartjes, koffiemiddagen, de maandelijkse lunch en zo meer. Iedereen is van harte welkom!

**Pastor Gusie van Erp – van den Broek**



## Altijd zomer

Als helmgras onze duinen tooit,  
bewegend met de wind mee glooit,  
is het zomer in ons land.

Als de blauwe distels groeien,  
in het droge zand gaan bloeien,  
ligt de zomer aan mijn voet.

Als de rozenbottels geuren,  
in hun allermooiste kleuren:  
trilt de zomer voor mijn oog.

Als al dit moois mijn zinnen streelt,  
hun aanzien zo mijn hart bespeelt,  
is het zomer in mijn ziel.

Als 'k hier al zo genieten mag,  
wat zal het zijn op Christus' dag?  
dán is het altijd zomer.

*Psalm 74:17 – Hooglied 2:11,12*  
*Geschreven door Aagje Lingen*



## Taizéreis

*Onlangs zijn er onder begeleiding van Piet Leemans en Peter Stijntjes, een aantal mensen uit onze gemeenschap en enkele leden van de Protestantse gemeenschap samen naar Taizé afgereisd. Froukje Crielaars is voor u in de pen geklommen en schrijft hieronder haar ervaring op.*

‘Halleluja, halleluja, halleluja’ klonk het uit de bijzondere kerk in Taizé. Continue herhaling van dezelfde tekst. Hoewel normaal gesproken dit soort taferelen niet aan mij besteed zijn, begon ik vanzelf mee te zingen. Je wordt daar zo meegevoerd door de muziek, dat je niet eens door hebt dat je aan het meezingen bent. En ja hoor, ook mijn ogen gingen dicht, net zoals die van de rest. Wanneer je me dat van tevoren verteld had, had ik gezegd dat je mij helemaal niet kent, want mezelf zó ergens aan over geven is niet iets wat bij mij past. Altijd alert en bezig, druk in het hoofd met rondspokende gedachten. Ik voelde me van binnen helemaal rustig van binnen worden. Maar ik blijf wie ik ben en dus zakte mijn concentratie en daarmee het rustige gevoel, na enkele minuten af. Mooie gelegenheid om eens om me heen te kijken. Mensen uit allerlei landen, met allerlei huidskleuren, verschillende



achtergronden, zongen met heel hun hart en ziel mee. Zittend op een krukje met hun ogen dicht. Sommigen lagen geknield op de grond, met hun hoofd op hun armen. Helemaal in

trance. Ik heb het met grote interesse bekeken. In het middenpad zaten de broeders die in Taizé wonen. Oud en jong. Heel erg jong in sommige gevallen. Enkele broeders waren nauwelijks twintig. Allemaal vriendelijke, tevreden en gelukkige gezichten. Ik vond het heel bijzonder om de verbroedering te zien. De verbroedering die niet, zoals bij ons, bestaat uit elkaar een hand geven voorafgaand aan de dienst en naar mensen zwaaien bij wijze van groet. De ‘ons-kent-ons-cultuur’ ontbrak hier. De verbroedering bestond in dit geval uit de verschillende talen waarin gezongen en gebeden werd. De toegankelijkheid voor iedereen. Het internationale. Gods liefde is universeel en gaat door alle barrières heen. Dat heb ik hier,

meer dan ergens anders en heftiger dan ergens anders, gevoeld. De liefde van God kent geen taal en geen tekst. Het is een gevoel, diep van binnen dat een warme deken over je heen legt.

Naast de bezoeken aan Taizé hebben we ook leuke dingen gedaan die niet gerelateerd aan geloof zijn. Gezellig gegeten, gedronken en gekletst. De Franse

wijnen en streekdrankjes werden geproefd. Het was een leuke, inspirerende reis om later nog eens op terug te kijken met een grote lach. Want gelachen, dat hebben we misschien nog wel het meeste gedaan!

**Froukje Crielaars**

## Zonnebloemen

Groeien en Bloeien vanuit het hart door Gods geest, dat was een gedichtje tijdens onze vastenactie. Tijdens de vastenperiode heeft u op één van de zondagen een kaartje gekregen met daarop het gedichtje met daarbij een drietal zonnebloemzaadjes.

Heeft u ze al gezaaid, goed verzorgd, er aandacht aan geschonken en zijn ze al opgekomen?

We willen graag van u horen en vooral zien als er een mooie bloem is gaan groeien.

Wilt u deze vakantieperiode een foto maken van de zonnebloem en die naar [antoniusinbeweging@gmail.com](mailto:antoniusinbeweging@gmail.com) sturen? We zijn benieuwd naar het resultaat.

De ontvangen foto's willen we aan het einde van de zomervakantie op zondag 18 augustus aan u laten zien in een PowerPoint presentatie in de viering. Wilt u ook een foto insturen, stuur die dan voor vrijdag 16 augustus naar ons toe. Doet u ook mee?

Namens de pastoraatgroep,  
**Mariëtte Ambaum**



## Wist u dat...

... er op 7 juli een oecumenische viering is samen met de leden van de PKN om 10.00 uur in de Protestantse kerk?

... Buurthuis Kadans in de zomervakantie drie weken gesloten is op zondag 21 – 28 juli en 4 augustus en dat we op die zondagen dan onze viering hebben in de Protestantse kerk?

... op zondag 4 augustus Pastor Emile voorgaat in de viering voor zowel AiB als PKN en dat de viering dan om 10.00 uur begint?

... dominee Martien Kroon op zondag 15 september afscheid neemt en met pensioen gaat?

... “het Kompas” in de zomervakantie tussen maandag 8 juli en vrijdag 16 augustus alleen op vrijdagochtend geopend is?

... we natuurlijk wel altijd telefonisch bereikbaar zijn in de vakantieperiode?

... er op maandag 15 juli en dinsdag 30 juli en woensdag 14 augustus en donderdag 29 augustus een koffiemiddag is in “het Kompas” en dat u welkom bent tussen 14.00 uur en 15.30 uur voor een kopje koffie?





## Een tuintje in je hart ...

In de zomer kan ik heerlijk genieten van mijn tuin. Dat lukt mij het beste vanuit mijn luie tuinstoel. Overdag zie ik hoe vogels, vlinders en bijen genieten van alles wat groeit en bloeit in onze tuin. Als het donker is scharrelen vleermuizen, egels en muggen hun maaltje bij elkaar. Juist al die bedrijvigheid is voor mij een rustpunt. Werken in de tuin ... dat schiet er bij mij nog wel eens bij in.

Als ik op mijn schommelbankje zit te genieten, zie ik heus wel al die planten die ik beslist niet in mijn tuintje heb gezet. Steevast neem ik me dan voor om de volgende dag onkruid te wieden. Maar ja, dan is het net te warm, te nat, te koud of te droog ... Bij de eerste mooie zomerdag kwam



een kennis op bezoek. Tevreden zat ik met een kopje thee op mijn vertrouwde tuinstoel. De kennis keek eens kritisch rond en wees naar een aangewaaide plant. “Moet je die gekke, stekelige knoppen eens zien. Die moet je echt weghalen, hoor,” was het

goedbedoelde advies. “Voor je het weet staat heel je tuin vol onkruid.” Ik nam me voor om die avond echt onkruid te gaan wieden. Maar ja, toen stond er een stevig windje ... Maar de dag erop was het weer precies goed.

Vastberaden stapte ik op de lelijke plant met stekelige knoppen af. Verbaasd zag ik hoe een prachtige klaproos zachtjes wiegde op de

heerlijke zomerbries. Nog geen tel later landde een hommeltje in het hart van de bloem.

Toen pas begreep ik dat onder die lelijke knoppen iets heel moois en waardevols schuilging. En dat het alleen een kwestie van tijd en geduld was geweest voordat dat in al zijn kwetsbaarheid zichtbaar werd. Ik

nam me ineens iets heel anders voor: mensen de tijd geven om tot bloei te komen en zo te genieten van wat zij voor moois in hun hart hebben ...

**Hubertine v/d Biggelaar**

## Heeft God ook ooit vakantie...?

Onlangs las ik in een tijdschrift een grappig mopje over een gezin dat met kinderen op vakantie was. Ze kwamen langs een kerk die ze eigenlijk wel wilden bezoeken maar die was gesloten. “Zou God ook op vakantie zijn...?” opperde het 6-jarige dochtertje.

Ik moest er om glimlachen toen ik het las en het zette mij ook aan het denken. Nee, God is nooit op vakantie. Als gelovige christenen mogen we erop vertrouwen dat hij altijd bij ons is, waar we ook gaan of staan. Hij is altijd bereikbaar en in en rondom ons. Hij zal de wereld en ons nooit vergeten en geeft ons telkens weer, in kleine dingen, een teken om daarmee aan ons te vertellen “Ik ben er nog” en/of “Ik ga met jullie mee”! Ook in de vakantietijd komen we vaak uit bij de onkenbare en de mooie schepping, de liefde van zijn handen. De één komt hem tegen in grote monumentale

abdijen, kerken en kathedralen en de ander in de stilte tussen enorme bergtoppen, bij het ruisen van de zee of in de kleuren en geuren van de natuur. Of soms zelfs gewoon al lekker in de achtertuin of in andere kleine dingen die het leven weer even een andere smaak en kleur geven.

Zo kan ook de jaarlijkse rustpauze, de vakantietijd, ons dichter bij Hem brengen.

We kunnen God en elkaar in ieder geval ook gewoon op zondag blijven ontmoeten. In Buurthuis Kadans of op 21 juli, 28 juli en 4 augustus in de Protestantse Kerk. Gaat u op vakantie? Geniet dan met volle teugen en kom gezond en gesterkt weer terug.

Iedereen een mooie en zegenrijke tijd gewenst! Vaya con Dios!

**Pastor Gusie van Erp – van den Broek**



## Hartverwarmend

### **Gedoopt:**

4 mei 2019

Lias en Lucas Kuijlaars



### **Afscheid genomen van:**

**Joep Wennekes**, 97 jaar

Overleden op 12 maart 2019.

Kenmerkend bij de uitvaart van

Joep was het woord “liefde”. Bijna

69 jaar was hij getrouwd met Edith

en samen begonnen zij de eerste zelfbedieningssupermarkt in Best.

Joep was een hardwerkende, aimabele man, een kindervriend, ondernemend, actief en altijd bezig.

Hij was geen doorsnee “oude

man”. Samen met Edith genoot hij

van de vele wandelvakanties in

Oostenrijk. Joep was een gezegend

mens omdat er zo van hem

gehouden werd. Zelf zei hij nog:

“Het houdt nu niet op hoor...

Ik ga naar een nieuw leven...”.

Dat het zo mag zijn, Joep!

Het is je van harte gegund.

**Jan Huijberts**, 83 jaar

Overleden op 28 maart 2019.

Hij was bijna zijn leven lang

werkzaam bij de Rendac in Son. Een

handige man en vader die alles kon

maken wat hij zag. Hij genoot van

het leven. Geen feestje én ijsje ging aan hem voorbij. Een geliefde man bij zijn familie en vrienden. Moge hij rusten in vrede.

**Jaap Palte**, 86 jaar

Overleden op 10 april 2019.

Hij was altijd aardig en lief voor zijn

vrouw, zonen en schoondochters

en kleinkinderen. Zijn tijd ging ook

op aan een drukke en

verantwoordelijke baan. Het verlies

van zijn zoon was voor hem een

groot verdriet. Moge hij rusten in

vrede.

**Tiny van Haaren – Vugts**, 89 jaar

Overleden op 15 maart 2019.

Zij leefde altijd en voluit voor haar

gezin. Vijf kinderen mochten zij

krijgen. Het vroege verlies van haar

man en later van haar kleindochter

deed haar veel verdriet. Aan het

einde van haar leven hebben we

samen op een mooie wijze afscheid

van haar genomen. Moge zij rusten

in vrede.

**Morris de Greef, 24 jaar**  
Overleden op 6 juni 2019.

Als er iemand uit ons midden overlijdt wordt onze gemeenschap diep in het hart geraakt. Morris was van jongs af aan al misdienaar. Hij was een ontzettend lief mens met een heel innemende, vriendelijke persoonlijkheid. Het was fijn voor ons als voorgangers om hem als misdienaar te hebben en ook te

zien hoe hij de “kleintjes” een beetje stuurde tijdens de viering. Morris mocht maar 24 jaar worden. We wensen zijn familie, vrienden en allen die hem dierbaar waren veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen. Hij, en wij allemaal, mogen erop vertrouwen dat hij gedragen en geborgen mag zijn in Gods liefdevolle hand. We gaan hem ontzettend missen!



Antonius in Beweging. Telefoon: 06-20810736

Email: [antoniusinbeweging@gmail.com](mailto:antoniusinbeweging@gmail.com)

[www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl](http://www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl)

Website: [antoniusinbeweging.nl](http://antoniusinbeweging.nl)

[www.twitter.com/AntoniusBeweegt](http://www.twitter.com/AntoniusBeweegt)

Rekeningnummer: NL98RABO0120537087



Drukwerk - Kopieën - Printwerk

[www.PetersLodewijks.nl](http://www.PetersLodewijks.nl)