

Geloofsgemeenschap

Antonius in Beweging



Jaargang 7 – nr. 26 – maart 2020

Voorwoord

In dit blad

Voorwoord

Vastenactie

Vieringen Goede
Week en Pasen

Een waar woord

Wist u dat

Kaartenactie

Nieuwsbericht

Even voorstellen

Kruisweg 2.0

Hartverwarmend



De steppe zal bloeien...

Carnaval is weer voorbij en we zitten al weer midden in de 40-dagentijd, de periode ter voorbereiding op Pasen. Bij het uitzoeken van de muziek voor de Goede Week en Pasen kwam ik het lied ‘De steppe zal bloeien’ tegen. Dit prachtige lied met de tekst van Huub Oosterhuis hoorde ik voor het eerst vele jaren geleden, tijdens een uitvaart van een oudere dame. Het maakte grote indruk op mij. Vooral op de manier waarop de vele aanwezigen, ondanks het droevige karakter van de viering, dit toch uit volle borst meezongen. Het dak ging eraf, om het maar eens modern te zegen.

‘De steppe zal bloeien’ is een bruisend lied dat ons laat lachen en juichen. Na slavernij komt bevrijding, na woestijn komt nieuw land, na ballingschap komt feestelijke terugkeer, na dood komt leven. Rotsen gaan open en water klatert van de bergen naar beneden. Een en al leven! Het is een opstandingslied en voor mij een echt Paaslied. Ook een lied van en over AiB. De woorden ‘zal’ en ‘zullen’ komen veel voor in de tekst en toch klinkt het, voor mijn gevoel, niet echt als een ‘zeker weten’. Ook wij bij AiB pretenderen niet het ‘zeker te weten’. Maar samen zijn we onderweg en zoeken, bidden en zingen we over dát wat we niet weten, maar toch ergens aanvoelen of hopen. Het is een lied vol van optimisme en positiviteit en dat is er veel in onze gemeenschap. Nieuwe initiatieven, in het omzien naar en het zorgen voor elkaar, ontstaan spontaan en versterken de gemeenschap en het wij-gevoel. Ook de komende weken in de 40-dagentijd willen we proberen om met onze vastenacties betrokken te zijn met elkaar en de mensen om ons heen. Om dat wij-gevoel nóg meer te versterken.

Kleine acties en grote acties
waarmee we samen op weg gaan
naar Pasen. Pasen betekent voor mij:
uitzien naar licht, uitzien naar nieuw
leven. Er weer even aan herinnerd
worden dat de dood niet het laatste
woord heeft!

De laatste regels van het derde
couplet geef ik u graag als Paaswens
mee:

*‘Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven!’*

Dat onze AiB-steppe mag blijven bloeien!
Ik wens u alvast een Zalig Pasen.

Gusie van Erp - van den Broek

Vastenactie

Bij Antonius in Beweging hebben we
ieder jaar in de veertigdagentijd een
vastenactie. Elk jaar bedenken we voor
elke zondag in deze periode een actie.

In elke viering wordt
daar aandacht aan
besteed en u bent
altijd vrij om hieraan
deel te nemen.

Dit jaar is gekozen
voor de onderwerpen:
“Dienstenbank”, “Doe
iets voor een ander”,
“Stichting Harapan”
en “Je mag zijn zoals
je bent”.

In de oecumenische
viering op zondag 22
maart staat de actie in

het teken van Stichting Harapan. Jos
van der Heijden zal in deze viering de
aftrap geven voor de actie “Pak voor
een zak”.

In september vorig jaar was Harapan
voorzitter Jos van der Heijden op West-
Timor. Hij bracht daar samen met Hidup

Baru vrijwilliger Nico Eijkmans zakken
rijst bij armen en gehandicapten. Om
nog meer mensen te kunnen helpen is
door Harapan de actie “Een Pak voor

een Zak” opgezet. In
samenwerking met de Plus
supermarkten Ton Henst
en Erwin Kenter worden
pakken rijst verkocht voor
€ 1,50 per pak. Van vrijdag
27 maart t/m zondag 5
april is de actie in beide
Plus supermarkten. Op
zondag 22 maart na afloop
van de viering kunt u ook
bij AiB een pak rijst kopen.
Van de opbrengst koopt
Nico Eijkmans als hij in
april weer op West-Timor

is zakken rijst bestemd voor de armen.
Doet u ook mee? Koopt u een pak voor
een zak om zo de kansarmen in
Indonesië te helpen.

Namens de pastoraatgroep,
Mariëtte Ambaum



Vieringen Goede Week en Pasen

Zondag 5 april 2020

10.30 uur Palmzondag viering m.m.v. Cantiamo

Woensdag 8 april 2020

19.00 uur Viering van vergeving m.m.v. Marty van der Staak

Donderdag 9 april 2020

19.00 uur Witte donderdagviering m.m.v. Harry Verschuuren

Vrijdag 10 april 2020

15.00 uur Kruiswegviering m.m.v. Harry Verschuuren

Zaterdag 11 april 2020

19.00 uur Paaswake m.m.v. Gelegenheidskoor AiB

Zondag 12 april 2020

10.30 uur Eerste Paasdagviering m.m.v. Cantiamo

Maandag 13 april 2020

10.30 uur Tweede Paasdagviering m.m.v. Marty van der Staak

Donderdag 21 mei 2020

10.30 uur Hemelvaartsdag m.m.v. Cantiamo

Zondag 31 mei 2020

10.30 uur viering Eerste Pinksterdag m.m.v. Cantiamo

Maandag 1 juni 2020

10.30 uur viering Tweede Pinksterdag



Een waar woord

Soms word je ineens diep getroffen door de woorden van een ander. Dat gebeurt me bijna altijd op een moment dat ik helemaal niet bezig ben met de diepere betekenis van het leven. Onlangs liet ik – niet helemaal wakker en dus ook niet zo alert – op zondagochtend de AiB-vingering een beetje over me heen komen. Tot ik ineens getroffen werd door één zin in de interessante overweging: “Ik hóéf niet altijd als winnaar uit de bus te komen.” Wat een waar woord - en opluchting - is dat! In mijn omgeving merk ik dat sommige mensen vaak het beste en mooiste van zichzelf willen laten zien. Van de geweldige prestaties van hun kind op school tot de geweldige reizen naar verre oorden. Het gebeurt regelmatig dat mensen binnen enkele minuten het gesprek brengen op wat ze nu weer allemaal gepresteerd hebben: op vakantie naar het mooiste strand, hun kind met de beste schoolcijfers of het huis met de grootste tuin. Het kost dan best moeite

om niet tegen de ander op te bieden met de prestaties van jezelf of je naasten.

Steeds vaker vraag ik me af welke offers deze mensen brengen om het ‘geluk’ te vinden. Niet alleen financieel, maar vooral ook in energie, ‘schone schijn’ en medeleven. Ze lijken weinig tijd te hebben voor oprechte belangstelling en medeleven voor een ander. En toch is dat vaak de deur tot geluk. Een hand op je schouder, een goed gesprek of gewoon een helpende hand: dat brengt geluk en dat geeft jezelf geluk. Gelukkig ervaar ik bij AiB dat we proberen te leven naar een heel waar (Bijbels) woord: “Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.”

Hubertine van de Biggelaar



Wist u dat?

- Op 21 maart is er een Taizé viering om 19.00 uur in de Protestantse kerk.
- Op 22 maart om 10.30 uur is een oecumenische viering samen met de leden van de PKN in Buurthuis Kadans.
- Er is gelegenheid om samen koffie te drinken na de oecumenische viering op 22 maart.
- Op 29 maart is er een familieviering met het thema “Lente”.
- Er nemen drie kinderen deel aan Eerste Breken en Delen en de feestelijke viering is op zondag 19 mei om 10.30 uur in Buurthuis Kadans.
- Elke woensdag om 19.30 uur is er een meditatieviering o.l.v. Erik Pluijm in “het Kompas”.
- Er is gelegenheid om te lunchen op 8 april en 6 mei tussen 12.30 uur en 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk.
- De bezoekgroep schenkt een kopje koffie met aandacht op maandag 23 maart en woensdag 22 april en maandag 18 mei tussen 14.00 uur en 15.30 uur in “het Kompas”.

Kaartenactie

Zoals jullie misschien al gehoord hebben, ga ik aan onze AiB'ers, die lange tijd ziek zijn, of van wie een partner is overleden, een kaart sturen. Maar dan wel... met jullie namen erop! Als er een kaart ligt achter in de zaal, wordt dat medegedeeld na de dienst, met een vriendelijk verzoek of jullie je naam erop willen zetten en voor wie de kaart bestemd is. De eerste kaart is naar Martien van Dijck gegaan en is bijzonder goed ontvangen. Daarom willen we dit nu meer gaan doen.

Als je iemand weet, die hiervoor in aanmerking komt, kun je dat doorgeven bij het secretariaat in “het Kompas” of aan mij op zondag na de dienst. Voor de duidelijkheid, een griepje komt niet in aanmerking. We hopen hiermee nog iets te kunnen betekenen voor onze mede AiB'ers.

Met vriendelijke groet,
Trees Brands

Extra nieuwsbericht

Zoals u gemerkt heeft, heeft u een extra nieuwsbericht ontvangen omtrent het overlijden van Martien van Dijck. We gaan dit in de toekomst vaker doen bij overlijden van een van onze gemeenschapsleden, mits de nabestaanden toestemming geven. We hebben het verzoek gekregen van een van onze leden om op die manier het gemeenschapsgevoel te versterken. Dit omarmen we van harte. Uiteraard

blijven we haar of hem ook gedenken met een kaarsje en eventueel een foto aan het begin van de zondagsviering. Als deze viering voor het afscheid van het overleden gemeenschapslid plaats vindt, zal dit ook bij de mededelingen afgekondigd worden.

Namens het pastoraal team
Emile Gerards

Even voorstellen: Marion Bogaers

Tijdens de Nieuwjaarsviering mochten wij in onze gemeenschap een nieuw werkgroeplid van de werkgroep Voorgangers Breken en Delen verwelkomen: Marion Bogaers. Ze is verbonden aan de Franciscaanse Beweging en is een inspirerend lid met ervaring en bagage. Fijn dat zij de werkgroep wil komen versterken om zo in onze gemeenschap haar steentje bij te dragen. Ze stelt zich nog even aan u voor:



Ten behoeve van het gemeenschapsblad is me gevraagd een korte introductie te geven over mezelf en wat me beweegt om me in te zetten voor onze gemeenschap. Graag wil ik aan dit verzoek voldoen om zo een beetje inzicht te geven in wie ik ben, waardoor ik gedreven wordt en waarom dat juist tot z'n recht komt in onze geloofsgemeenschap.

Ik kom uit een 'goed katholiek' gezin waar ik een opvoeding genoot zoals zovelen van ons hebben gekregen, gedoopt worden, op de eerste dag van mijn leven, 8 september 1962, de eerste communie en het vormsel. Vanaf dat

eerste begin heb ik me altijd verbonden gevoeld met 'iets' dat moeilijk te omschrijven is maar wel altijd aanwezig is.

Tijdens mijn studietijd en vlak daarna heb ik dan ook de (toenmalige) Pastorale school gevolgd met als specialisatie het jongerenpastoraat. In deze periode ontdekte ik ook dat ik lesbisch ben en dat ik me minder en minder thuis begon te voelen in de traditionele Rooms Katholieke kerk. Ik heb toen (soms met pijn in mijn hart) afscheid genomen van deze traditionele kerk.

Maar na jaren van zoeken werd ik door mijn vrouw getipt op een initiatief van

de Kapucijnen om een kloosterweekend te volgen, dit alles gebaseerd op de Franciscaanse spiritualiteit.

Bij de eerste ontmoeting was dit voor mij een 'thuiskomen', de gastvrijheid, het mogen zijn wie je bent en geloven vanuit je hart, dat raakte me.

Tijdens deze kloosterweekendenervaarde ik dat geloven niet gebonden is aan wet en regelgeving maar iets is dat je doet en waaraan je altijd werkt, je bent nooit klaar.

Ik ben me dan ook meer gaan verdiepen in de Franciscaanse spiritualiteit en ben in 2017 naar Assisi geweest. Na terugkomst heb ik mijn ervaringen gedeeld met Gusie.

Zij tipte me om ook eens bij AiB binnen te wandelen. De eerste ervaring was precies zoals ik hoopte te ontmoeten, een warm welkom en samen geloven. Ook bij AiB mag je zijn wie je bent en geloven we allemaal op onze eigen wijze, maar wel met de overtuiging dat we samen de gemeenschap vormen. De visie van AiB sluit naadloos aan bij datgene waar ik voor wil staan en daar wil ik me van harte aan verbinden. God wil wonen in onze woorden en daden, niet meer en niet minder, daar voel ik me door gedreven en daarvoor wil ik me inzetten.

Vrede en Alle Goeds.

Marion Bogaers

Kruisweg 2.0

Vorig jaar hebben we onze kruisweg een nieuwe opzet gegeven. Ook dit jaar gaan we voor de Kruisweg 2.0. Tijdens de kruisweg symboliseren we de veertien momenten (staties) van Jezus' lijdensweg met rituelen en door het neerleggen van 14 symbolen. Zittend in een kring gaan we met Hem mee en mogen we ook onszelf identificeren met de figuren en Jezus zelf die deze tocht tot het kruis hebben gemaakt.

Met muziek, symbolen en kunstzinnige afbeeldingen maken wij de kruisweg van toen tot een kruisweg 2.0. Kom en beleef het mee, in beeld, tekst en muziek op Goede Vrijdag 10 april om 15.00 uur in Buurthuis Kadans.

Namens de pastoraatgroep

Mariëtte Ambaum



Hartverwarmend

Afscheid genomen van:

Tonny Bressers - van Helvoort, 85 jaar
Overleden op 14 december 2019.
Tonny overleed op 85-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ernstig auto ongeluk. Het was een grote schok voor iedereen. Geboren in Eindhoven groeide ze op als jongste kind in een boerengezin. Samen met haar man Martien deelde ze 62 jaar huwelijks lief en leed met 3 kinderen, schoonkinderen, 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Als die aan de deur stonden zei ze altijd met een warme glimlach: "Wa ben ik blij dé ge dūr wir bent"! We vertrouwen erop dat de Goede God haar ook zo heeft begroet. We zullen haar niet vergeten.



Martien van Dijck, 93 jaar
Overleden op 5 februari 2020.
Een dijk van een man is niet meer...
Martien van Dijck heeft ons na 93 mooie jaren dan toch verlaten. Met tegenzin, daar hij zijn vrouw en kinderen niet graag in de steek liet, maar in rust en overgave aan hetgeen voor ieder van ons op ons wacht: een lichtende liefde die ons blijvend zal dragen. We herinneren Martien als een gedreven en geslepen man, met hoge verwachtingen van zichzelf en zijn omgeving. Dit leidde tot veel mooie resultaten en herinneringen, maar ook wel eens tot een traantje om het niet eens worden met elkaar en zijn doel van harmonie met elkaar niet kunnen bewerkstelligen. Martien heeft honderden (ik heb een getal van 887 horen noemen) kruisjes gemaakt voor overleden mensen in Best, Wilhelminadorp. Zijn vertrouwen, betrokkenheid bij ieder van ons en zijn humor blijven ons altijd nabij. Martien bedankt en rust nu in vrede.

Antonius in Beweging. Telefoon: 06-20810736

Email: antoniusinbeweging@gmail.com

www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl

Website: antoniusinbeweging.nl

www.twitter.com/AntoniusBeweegt

Rekeningnummer: NL98RABO0120537087



Drukwerk - Kopieën - Printwerk

www.PetersLodewijks.nl