



# Antonius in Beweging

Nieuwsbrief februari 2021

*Een levende gemeenschap die de boodschap van Jezus eigentijds probeert uit te dragen*

---

Beste leden,

Wat hadden we graag in de Nieuwsbrief gemeld dat we weer kunnen gaan vieren, maar helaas. Zoals het zich nu laat aanzien gaat dat nog wel een tijdje duren. Maar als we niet in de Kadans kunnen vieren, dan gaan we enthousiast verder met de vlogs op YouTube.

Wij willen iedereen aanraden om zeker naar de vlog te kijken op **zondag 14 februari**. Omdat de afscheidsviering op 3 januari van pastor Gusie van Erp- van den Broek ook niet door kon gaan, heeft Gusie besloten dat zij afscheid neemt tijdens de vlog van 14 februari. Ook zal zij bij deze gelegenheid het cadeau van de leden van A.i.B. ontvangen.

Zoals u misschien al gemerkt heeft kunt u de vlogs sneller en gemakkelijker bekijken door op zondag, de link aan te klikken, die u in de mail ontvangt.

In Groeiend Best kunt u iedere week lezen tot wanneer er geen Vieringen zullen zijn. Houdt u dat in de gaten, daarin wordt ook vermeld wanneer dat wel weer mogelijk wordt.

Wij hopen u allemaal weer snel onder andere omstandigheden te zien en wensen u sterkte, geduld en hoop op een snelle vaccinatie.

Bestuur Antonius in Beweging.

---

*De lockdown treft ons allemaal, samen proberen we in contact te blijven met elkaar. In deze periode is het ook superfijn dat we ideeën van vrijwilligers krijgen. Zo ook deze keer een idee van Hubertine van de Biggelaar om met Valentijnsdag iets voor elkaar te doen. Samen hebben we hier vorm aan gegeven. Hieronder leest u hoe u hieraan deel kunt nemen. Namens de pastoraatgroep Pastor Antoine en Mariëtte Ambaum*

## **Wat is uw hartenwens?**

Al bijna een jaar leven we in een 'andere' wereld. Iedereen mist op zijn eigen manier de vrijheid en vanzelfsprekendheid om elkaar (persoonlijk) te kunnen ontmoeten, samen dingen te kunnen ondernemen of letterlijk dicht bij elkaar te kunnen staan.

Daarom willen we u op Valentijnsdag een hart onder de riem steken met de speciale overweging in de bijlage. Maar we hopen dat u ons ook wilt voeden met uw hartenwens! Wat zou u graag willen of een ander toe willen wensen? Welke mooie gedachte wilt u met ons delen? En waar kijkt u vooral naar uit?

Schrijf uw hartenwens in het hart van het AiB-logo op het knipblad.

Lever de hartenwens voor vrijdag 12 februari 2021 in. Dit kan in de brievenbus van "het Kompas " of per mail naar [antoniusbeweging@gmail.com](mailto:antoniusbeweging@gmail.com). We delen graag deze hartenwensen met elkaar en anderen via Facebook en ons gemeenschapsblad.

En natuurlijk wensen zij dat we u snel in goede gezondheid weer persoonlijk mogen ontmoeten!

---



Het secretariaat is dagelijks  
bereikbaar op nummer: 06 208 107 36

