

Geloofsgemeenschap

Antonius in Beweging



Jaargang 8 – nr. 29 – maart 2021

Voorwoord

In dit blad

Voorwoord

Vieringen in de
Goede Week en
Pasen

Financiën in
Coronatijd

Palmtakje

Intenties

Paaslicht bij u
thuis!

Eerste Breken en
Delen

Vastentijd

Wie goed doet

Dankwoord

Hartverwarmend



Eind vorig jaar, december, heb ik mijn introductie beleefd in Buurthuis Kadans. Van daaruit ben ik nu nog maar twee maanden verder. Twee maanden waarin ik de beweging iets beter heb leren kennen.

Contact. Dat is waar het deze periode over ging en nog steeds over gaat. Contact waar het bestuur zich het hoofd over breekt. Hoe gaan we dat doen met de vieringen, wat kan wel en wat kan niet, als we via een medium als YouTube ineens ons op een heel ander speelveld begeven. Een bestuur dat ondanks alles wat op hen afkomt noest door blijft gaan, gewetensvol, en zich niet uit het veld laat slaan.

Contact. Één persoon mag als bezoek ontvangen worden, ik ben er maar één, dus heb ik besloten om in ieder geval één persoon per werkgroep te gaan ontmoeten. En in al die ontmoetingen die ik met deze vertegenwoordigers tot nu toe heb gehad is dat ook de grote, gedeelde zorg. Hoe houden we contact met u allen. Hoe vergeten we niemand? Maar gelukkig, er bestaan belkringen, de bezoekgroep heeft een lange lijst met mensen waarmee ze in gesprek blijven via de telefoon of, als dat gaat, middels een huisbezoek. En er is particulier initiatief, mensen die graag meedenken en meebewegen. We passen op elkaar! Voor ons toch een geruststelling, al heb ik inmiddels ervaren dat ik daar eigenlijk wel vanuit had mogen gaan.

Contact. Vanuit de bezoekgroep kreeg ik de volgende vraag. In het verleden ging het ontvangen van berichten over mensen die ziek waren, of misschien even een steuntje in de rug nodig hadden, ging haast vanzelf. Zeg maar via het informele circuit, bij de gezamenlijke lunch, via de huisbezoeken, of gewoon op straat bij de bakker of bij de supermarkt. Via deze natuurlijke weg

kwam die informatie over het wel en wee bij de mensen van de werkgroep en daarmee gingen ze aan de gang. Op dit moment ontbreekt die mogelijkheid. Maar daarmee ontbreekt niet de behoefte.

Dus namens hen en eigenlijk namens ons allemaal: kent u iemand waarvan u denkt, goh, die zou dat steuntje in de rug wel eens even kunnen gebruiken? Schroom dan niet, maar neem contact met ons op. Geef dat door op 'het Kompas', per telefoon, email, briefje in de bus of hoe dan ook, en wij zorgen ervoor dat die informatie bij de

bezoekgroep komt. En die iemand mag ook uzelf zijn...

Concluderend, al met al kan ik zeggen dat ik in Antonius in Beweging een gemeenschap tegenkom, die erg betrokken is. Niet alleen praat, maar zeker ook handelt. Klaar staat voor elkaar. En ik ben blij dat ik hier deel van uit mag maken. Hier heerst een goede Geest.

Ik groet u! Het zonnetje schijnt weer, bloemetjes richten hun kopje weer op richting lente, dus we kunnen weer naar buiten. Geniet daarvan!

Pastor Antoine Geeris

Vieringen in de Goede Week en Pasen

Voor de Goede Week en Pasen zijn natuurlijk alle vieringen gepland. Vooralnog zullen al deze vieringen digitaal zijn in de vorm van een vlog die u kunt volgen via ons YouTube kanaal "Geloofsgemeenschap Antonius in Beweging" of via de link op onze website www.antoniusinbeweging.nl Hieronder een overzicht van de data en de vieringen.

Zondag 28 maart Palmzondag
Woensdag 31 maart Viering van Vergeving
Donderdag 1 april Witte Donderdag
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Zaterdag 3 april Paaswake
Zondag 4 april Eerste Paasdag
Maandag 5 april Tweede Paasdag.

Tot op heden kunnen we nog niet vooruit kijken hoe we er met Hemelvaart en Pinksteren voor staan, maar ook dan zullen er digitale vieringen zijn als we nog niet samen mogen komen.

Vieringen Hemelvaart en Pinksteren
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Zondag 23 mei Eerste Pinksterdag
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag

Laten we met elkaar hopen dat we binnenkort weer samen mogen komen om te vieren.

Namens de Pastoraatgroep
Mariëtte Ambaum



Financiën in Corona-tijd

Afgelopen maanden hebben verschillende leden van onze gemeenschap mij gevraagd hoe het financieel gaat. Natuurlijk maak ik me daarover best zorgen. Met het vervallen van onze wekelijkse fysieke vieringen en het sluiten van Het Kompas komt er ook minder geld binnen door collectes en intenties. En wat gaan onze leden doen met de kerkbijdragen nu wij door de huidige extreme omstandigheden nauwelijks activiteiten kunnen organiseren?

Het jaar 2020

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar 2020 kan ik vanuit financieel oogpunt zeggen dat ik tevreden ben. De kerkbijdragen zijn bijna even hoog geweest als we verwachtten. De opbrengst van de collectes was 75% minder dan we gewend zijn, de intenties vallen 50% lager uit. Daar staat tegenover dat veel leden aan ons extra donaties / giften hebben overgemaakt. Waarvoor heel veel dank! Maar niet alleen de inkomsten over 2020 zijn anders verlopen. Dat geldt ook voor de uitgaven. Omdat we minder diensten hebben gehouden hebben we ook minder huur betaald voor Buurthuis Kadans. De PKN heeft een aantal maanden geen huur berekend voor Het Kompas. En ook andere kosten zoals de aankoop van hosties en kaarsen en het organiseren van bijeenkomsten zijn door COVID-19 lager geweest dan in een normaal jaar het geval is. Daarnaast zijn onze personeelskosten voor het pastorale team afgelopen jaar behoorlijk lager geweest. Het vertrek van Emile Gerards begin april heeft niets te maken met het corona-virus, maar is wel oorzaak dat we acht maanden voor één pastor geen salaris met alle bijkomende kosten hebben hoeven te

betalen. De kosten van inhuur van Tony de Meulder 1x per maand zijn natuurlijk veel lager dan het salaris van Emile. Ik verwacht dat we het jaar 2020 financieel gezien goed afsluiten. Begin maart maak ik de jaarrekening 2020 af en in een volgende nieuwsbrief kom ik daar concreet op terug.

Het jaar 2021

Hoe dit jaar precies gaat verlopen en wat de gevolgen zijn voor de financiën van Antonius in Beweging is nu nog niet te zeggen. Maar zeker is wel dat ook 2021 geen normaal jaar wordt.

Ondersteuning door de leden van onze geloofsgemeenschap

Namens het bestuur wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de (financiële) steun die we steeds van u ontvangen, ook in deze lastige periode. Dat toont de grote betrokkenheid van u allen aan.

Ook voor de toekomst hoop ik op uw medewerking middels het blijven deelnemen via de kerkbijdrage en op andere wijze.

Ad Schoenmakers,

penningmeester Antonius in Beweging

Palmtakje ophalen

En alweer kunnen wij in de Goede Week niet vieren zoals we gewend zijn en waar we allen zo naar verlangen. Maar we gaan er maar van uit dat volgend jaar alles weer normaal is. Als gevolg van het feit dat wij niet kunnen vieren in Buurthuis Kadans, kunnen we ook geen palmtakjes uitdelen. Maar net als vorig jaar hebben we hier een oplossing voor. Op woensdagmorgen 31 maart van 10 uur tot 12.00 uur kunnen jullie een palmtakje af komen halen bij 'het Kompas'. Wij bevinden ons op het grasveld voor 'het Kompas'

en daar kan het palmtakje in ontvangst genomen worden tenzij het slecht weer is, dan binnen.

Vorig jaar hebben wij ook een beroep op jullie gedaan om naar draagkracht een gift te doen in onze collectebus. Al maandenlang missen wij de opbrengst van onze zondagse collecte. Nu is er een gelegenheid om de verminderde opbrengst van de collecte te compenseren. Bij voorbaat dank voor jullie gulle gaven.

Piet Leemans

Opgeven intenties voor online-vieringen

We kunnen al een hele tijd niet meer samen vieren in de Kadans. Velen van u missen dat. Wel staat er iedere zondag online een viering/vlog van de betreffende voorganger voor u klaar. U kunt dan thuis meebidden en vieren. Wat u misschien ook mist is de mogelijkheid om een intentie voor een viering op te geven. Maar dat gaan we nu ook mogelijk maken.

Als u een intentie wilt opgeven dan kunt u dat tot 3 weken voor de betreffende viering doen. Dat u het zo vroeg moet doen komt omdat vieringen soms meer dan een week eerder worden opgenomen. U kunt dat doen door een envelop met daarin uw intentie in de brievenbus van 'het

Kompas' te deponeren. De bijdrage voor de intentie ad € 6,50 kunt u ook in de envelop doen. Vergeet niet om te vermelden voor welke datum u de intentie opgeeft! U kunt de intentie ook per mail opgeven via

antoniusinbeweging@gmail.com

We vragen u dan om de bijdrage separaat in een envelop bij het Kompas in de brievenbus te deponeren of over te maken op rekeningnummer: NL98 RABO 0120 5370 87. Vermeld u hierbij de naam van degene voor wie de intentie is opgegeven en voor welke datum.

Namens het bestuur

Peter Stijntjes



Paaslicht bij u thuis!

Op Paaszaterdag wordt altijd de nieuwe Paaskaars ontstoken en wordt het 'Licht van Christus' rond gedeeld in de kerk. Ook dit jaar zullen we dat helaas moeten missen nu we niet samen mogen komen. Hoewel...? Pastor Gusie heeft vorig jaar het idee bedacht en het initiatief genomen om het paaslicht bij u thuis te brengen. En dat was een groot succes.

Zo wil Pastor Antoine ook dit jaar op Paaszaterdag het Paaslicht graag bij u thuisbrengen. Als u op Paaszaterdag om 17.00 uur een windlicht, een kaars

of iets dergelijks buiten zet, komt hij naar u om deze bij u aan te steken. Wilt u meedoen?

Bel even naar het secretariaat 06- 20810736 of stuur een mailtje naar antoniusinbeweging@gmail.com o.v.v. Paaslicht. Opgeven kan tot donderdag 1 april 12.00 uur. Zo verspreiden we dan toch het Licht van Pasen.

Namens de pastoraatgroep
Mariëtte Ambaum

Eerste Breken en Delen

Dit jaar hebben we een Eerste Breken en Delen, dat tot nu toe anders gaat dan we gewend zijn. Ik heb net een mailtje geschreven aan de kinderen die mee op pad gaan met onze gemeenschap. Een email waarin ik ze vraag een vlog, een filmpje te maken waarin ze zich aan ons gaan voorstellen.

En zo gaat het. Ik heb de eerste delen van de cursus Breken en Delen persoonlijk rond gebracht, om toch enigszins een gevoel te krijgen bij de mensen die dit aangaat (en vice versa), en voor eigen gewin om het dorp met stadsrechten Best te leren kennen. En dit zal ik blijven doen als de situatie niet verandert. Want die situatie gooit toch wel roet in het eten. Een afgezaagde riedel inmiddels, geen gezamenlijke activiteiten, de kinderen moeten zelf thuis de cursus doorworstelen, soms

met steun van papa, mama, opa, oma. Geen gemakkelijke opgaaft. Vanwege de duidelijkheid naar kinderen en ouders toe, hebben we de stip op de horizon gezet. We hebben de datum waarop de Eerste Breken en Delen viering zal plaatsvinden vastgesteld op 30 mei, en ja hoor, van dit jaar. Daarbij blijft de stille hoop dat we deze viering gewoon in en met de gemeenschap in Buurthuis Kadans kunnen vieren. Lukt dat niet vanwege de situatie, dan zal de viering in kleiner gezelschap plaatsvinden in de Protestantse kerk. Laten we voor de eerste optie een kaarsje aansteken! Hoe dan ook zal er een Eerste Breken en Delen gevierd gaan worden, want dat heeft de jeugd gewoon verdiend!

Pastor Antoine Geeris

Vastentijd

De vastentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. De vastentijd duurt 40 dagen.

In de Bijbel is 40 een belangrijk getal: Jezus zelf was veertig dagen in de woestijn; het volk van Israël trok 40 jaar door de woestijn voordat het in het beloofde land kwam.

40 is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang, iets nieuws komt in zicht.

Wat betekent de vastentijd voor ons? We bezinnen ons op de opdracht van Jezus om ons te beroepen op ons eigen geweten, hier en daar eens te bezien of het ook nog anders kan, beter misschien? Het is een uitgelezen tijd om op zoek te gaan naar zin en betekenis van ons bezig zijn, om wat meer zicht te krijgen op de weg die wij te gaan hebben en op de mensen die wij tegenkomen.

Een uitgelezen tijd, maar wat is 'tijd'? Tijd is abstract en concreet tegelijk. Concreet wordt tijd als we het in stukken delen. Ieder van ons weet hoe lang een minuut of een uur duurt. Maar: ook eeuwigheid betreft tijd. En hier wordt het moeilijker. Weet u, hoe lang de eeuwigheid duurt?

Tijd is iets dat ieder van ons ter beschikking heeft. Maar: wat doen we ermee?

Ik wil u een klein gedicht meegeven, waarin heel mooi verwoord wordt, wat tijd heel concreet en vatbaar tot een 'goede' tijd maakt of nog mooier gezegd: wanneer we met onze tijd de eeuwigheid kunnen raken:

*Hoe lang heb ik als mens de tijd?
Een wimpertrilling eeuwigheid?
Tijd heeft geen maat en geen gewicht*

*Maar wat in tijd wordt uitgericht –
Een wimpertrilling liefelijkheid, een
glimlach hoop,
Een oogwenk pijn –
Maakt eeuwigheid niet ongedaan,
Blijft zonder einde voortbestaan...*

We leven met z'n allen in een haastige wereld, waar tijd schaars schijnt te zijn. Tijd is geld, wordt weleens gezegd. Het is goed om eens over na te denken. Hoe wij met onze tijd omgaan. Of meer concreet, hoe ga ik met mijn tijd om?

Gertie Verheijen



Wie Go(e)d doet

Ik ben het eigenlijk een beetje beu... U denkt waarschijnlijk meteen dat ik worstel met de 'verjaardag' van de coronamaatregelen. Inderdaad vallen na ruim een jaar alle maatregelen me soms wel zwaar. Maar toch bedoel ik wat anders. Het afgelopen jaar merkte ik steeds vaker op dat heel veel mensen het nodig vinden om de ander de les te lezen. De meningen vlogen me om de oren: over van alles en iedereen. En te vaak vonden mensen dat zij het grote gelijk aan hun zijde hadden. Daar had en heb ik wel eens moeite mee. Hoe heerlijk is het om jezelf - en daarmee ook de ander - de ruimte te geven door te zeggen: 'Ik weet niet wat de waarheid of de wijsheid is.' Hoe respectvol is het om eens aan een ander te vragen: "Wat vind of denk jij?" En hoe rustgevend is het om niet overal een discussie van te maken ... Onlangs belandde ik onbedoeld in een discussie over de rol van vrouwen in de kerk én in de tijd dat Jezus leefde. De één liet me weten dat de rol van vrouwen helaas te onzichtbaar is gebleven. De

ander reageerde meteen fel door te stellen dat de rol van vrouwen niet te bewijzen was. Tja, we weten niet wat historisch juist is en wat niet. Maar is dat eigenlijk wel zo interessant en belangrijk? Voor mij zeker niet. Geloof is voor mij iets wonderlijks dat niet tot in detail verklaard hoeft te worden. Elk persoon haalt uit iets anders zijn geloof en kracht. Tegelijkertijd zorgt het delen van dezelfde waarden, normen en moraal voor verbinding met anderen. Soms lijken deze twee aspecten van één geloof ingewikkeld of onverenigbaar. Dan ga ik altijd terug naar de basis. In essentie is het voor mij heel eenvoudig: Wie Go(e)d doet, Go(e)d ontmoet ... Het maakt me trots dat we dat bij AiB samen doen, ook in deze lastige tijd. Al gebiedt de eerlijkheid me te zeggen dat ik van harte hoop dat we binnenkort elkaar weer kunnen ontmoeten in Buurthuis Kadans of 'het Kompas'!

Hubertine van den Biggelaar

Dank, dank, dank!

Op 14 februari kon u allemaal kijken naar mijn afscheidsvlog. Fysiek van u allemaal afscheid nemen met een 'gewone' viering in Buurthuis Kadans, kan door de Coronamaatregelen niet. Heel jammer... maar het is wat het is. Aan het einde werd ik heel blij verrast met een mooi groot dik album met ontzettend veel kaarten. Grote, kleine,

gekochte en zelfgemaakte. Er zaten ook veel foto's in en brieven, getypt of met de hand geschreven. Veel creativiteit! En allemaal met heel veel lieve persoonlijke woorden naar mij. Bij het lezen hebben er bij mij flink wat tranen gevloeid. Wat was het allemaal warm en hartelijk. Het heeft me ontzettend geraakt en ik ben er

ongelofelijk blij mee. Ik voel me geliefd.
Heel veel dank aan iedereen voor al
deze blijken van waardering. De vele
kaartjes, brieven, cadeautjes,
bloemetjes... het was geweldig!

Hopelijk zien we elkaar weer snel. Alle
goeds en blijf gezond!

Hartelijk groet,
Gusie van Erp – van den Broek

Hartverwarmend

Afscheid genomen van:

Mia Dijkmans-van Elzakker, 89 jaar

Overleden op 7 januari 2020

Mia was een bijzonder lieve, bezorgde,
sterke en dappere vrouw. Geliefd bij
vele mensen om haar heen, geliefd ook
op het Vredeshof waar ze 20 jaar heeft
gewoond. Een vrouw zonder ophef,
zonder mooie praatjes, alleen
oprechtheid en puurheid en zo ging zij
haar weg. En ze was vaak op weg, ze

was bekend om haar vele en lange
wandelingen.

Haar familie is dankbaar voor haar
leven. En dat ze tot op hoge leeftijd
zowel lichamelijk als geestelijk gezond
mocht blijven.

We vertrouwen dat ze thuis is bij God
en herenigd met haar man Piet.



Antonius in Beweging. Telefoon: 06-20810736

Email: antoniusbeweging@gmail.com

www.facebook.com/antoniusbeweging.nl

Website: antoniusbeweging.nl

www.twitter.com/AntoniusBeweegt

Rekeningnummer: NL98RABO0120537087



Drukwerk - Kopieën - Printwerk

www.PetersLodewijks.nl