



Antonius in Beweging

Nieuwsbrief mei 2021

Een levende gemeenschap die de boodschap van Jezus eigentijds probeert uit te dragen

Beste leden,

Het blijft toch nog steeds een bijzondere tijd waarin we leven. In de verte zien we allemaal wel dat er langzaam verbetering komt, maar dat neemt niet weg dat de cijfers nog steeds zeer verontrustend zijn. Er zijn mensen die ik dan hoor zeggen: "het lijkt wel of de tijd stil staat". Dat voelt misschien zo, maar toch, we zijn inmiddels al een jaar verder.

Dat geldt ook voor AiB. Voor ons als bestuur staat de tijd niet stil en zijn we achter de schermen druk bezig om alles, binnen de mogelijkheden, zo goed mogelijk door te laten draaien. Ik wil graag een klein inkijkje geven in onze bezigheden.

Uiteraard houden we ons bezig met alle zaken die altijd gedaan moeten worden, ongeacht Corona. De volgende zaken zijn echter allemaal afhankelijk van de maatregelen die er gelden.

Uiteraard volgen we de persconferenties op de voet en proberen zo snel mogelijk daarop actie te ondernemen als er versoepelingen mogelijk zijn. Dat was ook de afgelopen weken. Terrasjes en winkels open, avondklok weg en wat doen wij nu. Na overleg met het Pastoraat en de Participantenraad is besloten om nog niet te herstarten met de Vieringen. Nu hoor ik sommige van jullie al zeggen: "en in de Odulphuskerk dan, daar gaan ze wel door". Dat klopt, maar de grootte van Buurthuis Kadans speelt hierin een grote rol. Met 30 personen in de Odulphuskerk is momenteel verantwoord, daar is de inhoud veel groter. Als wij vieringen laten wij 30 bezoekers toe (advies RIVM). Daarbij lopen er in Buurthuis Kadans nog de volgende 9 personen rond die de volgende functie hebben: voorganger, muziek, koster, BHV-er, bediener, beamer, stoelenzetter, beheerder, video opnemer, coronadienst. Die 9 personen hoeven we niet mee te tellen, maar ze zitten er wel. Dat is voor het aantal kubieke meters inhoud van Buurthuis Kadans meer dan genoeg.

Ik kan iedereen garanderen dat wij zo snel mogelijk herstarten en dat alles daarvoor tot en met eind juli al is geregeld. Tot eind juli is er een planning van alle Vieringen, en al die 9 functies die ik genoemd heb, zijn daarvoor al ingevuld. Het is één druk op de knop en alle betrokkenen staan te springen om weer te beginnen.

Uiteraard heeft ook het vervolg op 12 oktober, de discussie avond, nog steeds onze aandacht. Als we weer met meer mensen bij elkaar mogen komen, komt daar zeker een vervolg op om verder na te denken over AiB in de toekomst.

Dat geldt natuurlijk ook voor onze Gemeenschapsavond. Die is in 2020 niet doorgegaan en wij hopen nu toch echt dat het in het najaar weer mag. Hierbij zullen de algemene zaken besproken worden en uiteraard de bestuursverkiezing.

Laten we nu hopen dat we snel resultaat zien van alle vaccinaties. Velen van ons zijn inmiddels al gevaccineerd en het tempo van vaccineren ligt nu erg hoog, laat dat een lichtpuntje zijn.

Laten we nog even volhouden en laten we elkaar niet loslaten.

Namens het Bestuur,
Tonny van Pruijssen





Een mooie meimaand!

De meimaand, de maand waarin we langzaam de lente weer leren kennen, verandering in de lucht hangt, een blijde verwachting om de hoek lijkt. Een maand waarin we veel moois tegemoet gaan. We ontmoeten allereerst het hoogfeest Hemelvaart en daarop volgend het antwoord, namelijk Pinksteren. Dit feest markeert voor mij het begin van de zomer. Blijheid, vrijheid, ontmoeting. We zijn er weer. En dan hebben we bij Antonius in Beweging daarna nog een groot feest, namelijk de intrede van onze jongere leden in onze gemeenschap: Het eerste Breken en Delen. Als kers op de taart zagezegd.



Enkel, helaas helaas, alles binnen de kaders die onze gezondheid ons stelt. Dat wil zeggen dat we bijeenkomsten, als we zover zijn en dat is voorlopig nog niet, zeer voorzichtig zullen vieren. 30 kerkgangers per viering. Dit houdt bijvoorbeeld bij de eerste Breken en Delen in: het zal zeer intiem zijn, met de kinderen en vaders en moeders en broertjes en zusjes, en dan zitten we al aan die grens. Maar gelukkig, binnen die kleine kring van het gezin mag iedereen meedoen!

Over vrijheid gesproken, uiteraard mogen we niet voorbij gaan aan dodenherdenking, en daarop volgend bevrijdingsdag. Ook dit jaar zal dat ingetogener gevierd worden als andere jaren, maar ik geloof niet dat dit fout is. Of anders gesteld, misschien is dat wel eens goed. En zien we ineens door de bomen het bos weer. Door al de festivals de essentie weer. Echter, hou me ten goede want toch wat boter op het hoofd, als ze er zijn, die festivals, ook ik dompel me graag daarin onder.

En dan, over dit alles zien we het rustgevende blauw, het blauw van het kleed van Maria, de moeder van Jezus, steun en toeverlaat voor velen van ons. De Meimaand is de maand van Maria. En ook wij bij AiB staan daar actief bij stil, middels een mooie kapelletjes tocht, die in dit nummer uitvoerig beschreven is. Veel "alsen" maar in alle beperking wens ik u een mooi begin van het voorjaar, een mooie meimaand toe!

Hartelijke groet,
Antoine Geeris, pastor AiB

Op zoek naar Maria



Misschien hebt u het onlangs gezien op tv: Op zoek naar Maria. Er werd een hoofdrolspeelster gezocht voor de musical "The Sound of Music". In de meimaand gaan veel mensen altijd even op zoek naar Maria. Naar de H. Eijk in Oirschot, in Kevelaer, Scherpenheuvel of gewoon zomaar even stilstaan bij een mooi kapelletje langs de kant van de weg, zoals er zoveel in Brabant te vinden zijn. Om even te danken of om wat zorgen geeft bij haar neer te leggen. Ook Best heeft drie mooie Mariakapelletjes. Omdat de jaarlijkse bedevaart met onze bezoekgroep i.v.m. de Coronamaatregelen niet door kan gaan, hebben we voor u een kapelroute bedacht naar deze drie kapelletjes. Het is een fietsroute maar u kunt er ook met de auto naar toe, op een tijdstip wanneer u dat uitkomt. U kunt de route ophalen in het Kompas op maandag 3 mei, woensdag 5 mei en vrijdag 7 mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur. U krijgt dan ook drie kaarsjes mee om bij de kapelletjes aan te maken en een mooi kaartje met een Mariagebed. Stuur u ons een reactie? Met een foto van u bij een van de kapelletjes? Kijk voor de route ook op www.antoniusinbeweging.nl Veel plezier met het maken van deze route en geniet ervan.

De werkgroep kapeltocht:
Martien van den Bergh
Mariëtte Ambaum
Gusie van Erp – van den Broek
Erik Pluym



Beste leden,

Wij zijn al een hele tijd bezig met het verzorgen van vlogs van alle Vieringen, zodat de leden van AiB iedere zondag een digitale Viering kunnen bijwonen. Dat vraagt een strakke organisatie waar veel leden aan meewerken en het leidt iedere week weer, na zeer veel uren van afwerking, tot een goed resultaat.

Regelmatig ontvangen wij daarop positieve reacties van de leden. Dat is dus duidelijk voor ons een signaal dat het voorziet in een behoefte. Wat ook een goede graadmeter is om te kijken of het aanslaat, zijn de "kijkcijfers".

Gemiddeld wordt een vlog op zondag 131 keer bekeken. Dat zijn dan niet 131 personen, er kunnen meerdere mensen thuis samen naar de vlog kijken. Denk aan gezinnen die samen kijken of echtparen. Iedere zondag weer heel veel leden van AiB die we bereiken.

Er zijn wel een paar vlogs die ver boven het gemiddelde van 131 uitsteken en die willen we u niet onthouden.

Afscheid pastor Gusie (14-02-21)	272 keer
Kerstviering (25-12-20)	248 keer
Eerste Viering Pastor Antoine (01-01-21)	198 keer
Voorstellen pastor Antoine (20-12-20)	185 keer
Voorstellen kinderen eerste Breken en Delen (28-03-21)	174 keer

Het is voor ons fijn dat we op deze manier onze leden kunnen bereiken, maar iedereen zal begrijpen dat we uitkijken naar de tijd dat we weer gewoon allemaal naar een Viering kunnen. Tot die tijd, ook als we gaan vieren met maximaal 30 personen, blijven wij zorgen dat de mensen thuis, iedere zondag even hun moment van vieren zullen hebben.

Namens Bestuur en Pastoraat Antonius in Beweging
Tonny van Pruijssen



Contact houden

Graag willen we u laten weten dat we in deze Coronatijd er zoveel mogelijk aan doen om met elkaar in contact te blijven. Ook al is het veelal digitaal zoals het bestuur al schrijft, maar vanuit de pastoraatgroep proberen we op zoveel mogelijk vlakken contact te houden. Zo hebben we onlangs de vastenactie gecombineerd met de zonnebloempitten voor iedereen. In samenwerking met de Bezoekgroep is er bij een aantal leden een Paasattentie gebracht en zo doen we dat ook weer met Moederdag en Vaderdag. Een klein gebaar als teken van aandacht en zorg voor elkaar.

We zijn blij dat we weer een activiteit kunnen opstarten, zoals "Op zoek naar Maria".

Mocht u nog ideeën hebben laat het ons weten dan kunnen we samen kijken of we het kunnen realiseren.

Zo houden we contact en blijven we samen in beweging.

Namens de pastoraatgroep
Mariëtte Ambaum