

Geloofsgemeenschap

Antonius in Beweging



Jaargang 9 – nr. 32 – december 2021

Voorwoord

In dit blad

Voorwoord

Vieringen

Afscheid Mariëtte

Terugblik op
2021

Kerstwens

Thema avonden

Nieuwe blik

Wist u dat?

Kerkbalans

Goed gevoel

Hartverwarmend



Wie had dit kunnen bedenken. Ik heb eens teruggebladerd. Met welke woorden eindigde ik het voorwoord van de vorige nieuwsbrief? Met de volgende woorden: “Laten we bidden dat dit mag gebeuren in de vrijheid die we vanaf 25 september weer mogen proeven. Gewoon weer ouderwets naar de viering, geen aanmeldingen, geen 1,5 meter. En we begroeten elkaar zoals ieder het belijft.” En waar zijn we nu? Midden november 2021, we zitten net in een, zoals dat nu genoemd wordt, “korte, hevige lockdown”. We worden weer voorzichtiger. Grotere groepen mensen bij elkaar liefst vermijden. Thuiswerken. Weinig bezoek thuis. Daar staan we met ons goed gedrag.

En helaas heeft dit ook zijn weerslag op ons als geloofsgemeenschap. We zullen weer voorzichtiger zijn tijdens de vieringen. Lijsten moeten weer aangelegd worden om, zou er iemand besmet zijn tijdens een viering, bij machte te zijn als de wiedeweerga alle overige bezoekers op de hoogte te stellen. Maar ook, activiteiten die net weer opgestart waren: bijbelgroep, de thema-avonden, de eerste bijeenkomst van de Eerste Breken en Delers, moeten weer uitgesteld worden. De koffie- en theemiddag door de bezoekgroep, de winterwandeling, kortom door al die momenten waarop we even bij elkaar kunnen zijn is weer een streep gezet, om op termijn weer op te pakken. Het klinkt allemaal zo bekend. Maar, zo gauw het kan, pakken we de draad weer op. We zullen dan wel een heel bijzondere kracht gaan missen. Een beweging heeft altijd mensen die op de voorgrond staan. Die de tegenwind ervaren, maar dan

ook weer de lauweren oogsten. Echter mogelijk gemaakt door die mensen die op de achtergrond zorgen dat alles reilt en zeilt. Mariëtte Ambaum bijvoorbeeld. Mariëtte die er vanaf het begin bij was. De spin in het web zagezegd. Mariëtte heeft aangegeven te willen stoppen, een aderlating. We zullen haar kennis, voortvarendheid en bevlogenheid voor AiB gaan missen. We zijn haar dankbaar voor wat ze voor AiB heeft betekend. Maar gelukkig, aan de zijlijn nu, blijft ze betrokken. Later in het blad leest u hier meer over. En met

Mariëtte nemen we ook afscheid van Annette Jeurissen, die samen met Mariëtte al vanaf de oprichting van AiB bij de vormgeving van het gemeenschapsblad betrokken is. Heel veel dank daarvoor!

We gaan richting advent en kerstmis. Via de duisternis elke keer weer een kaarsje erbij naar het licht. Laten we dat voor ogen houden. Samen naar het licht. Laten we samen die inspirerende, hoopvolle toekomst tegemoet gaan.

Pastor Antoine Geeris

Vieringen rond Kerst en Nieuwjaar



Kerstavond 24 december 20.00 uur, samenzang met Koortje
Kerstavond 24 december 22.00 uur, m.m.v. Best Gemutst
Eerste Kerstdag 25 december 10.30 uur, m.m.v. Cantiamo
Tweede Kerstdag 26 december, geen viering
Vrijdag 31 december Oudjaar 18.00 uur, m.m.v. Cantiamo
Zondag 2 januari, geen viering
Zondag 9 januari 10.30 uur, Nieuwjaarsviering m.m.v. Harry Verschuuren

Afscheid Mariëtte

Vanaf het begin van Antonius in Beweging heeft Mariëtte Ambaum op allerlei gebied het pastoraat ondersteund. Samen met de pastores vormde zij de pastoraatgroep. Ze was inhoudelijk betrokken bij alle activiteiten van het pastoraat en organiseerde en regelde van alles. Als ik hier alles wat zij deed zou opsommen belt ze mij direct op om me te vertellen dat dit stukje te lang is geworden voor het gemeenschapsblad (ja, ze stelt ook het gemeenschapsblad samen).

Nu stopt ze met deze taak na meer dan acht jaar. We zijn haar erg veel dank verschuldigd voor alles wat ze heeft bijgedragen aan AiB en wat ze op de achtergrond heeft gedaan om pastores en bestuur werk uit handen te nemen. We wensen haar alle goeds en nogmaals, heel erg bedankt namens heel AiB voor al het werk dat je voor ons hebt verricht. Dankjewel Mariëtte.

Peter Stijntjes



Terugblik op 2021

Bij het einde van 2021 kijken we opnieuw op een bewogen jaar terug. We begonnen het jaar met veel corona besmettingen. Ziekenhuizen en IC's lagen vol. Ook leden van AiB zijn getroffen door besmettingen, ziekte en zelfs overlijden. Dat zijn grote persoonlijke drama's. Maar laten we niet vergeten dat ook leden van onze gemeenschap het afgelopen jaar zijn getroffen door andere ziektes, overlijden of ander persoonlijk verdriet. We konden in het begin van het jaar niet samenkomen in vieringen of bij andere activiteiten. En in die situatie moest pastor Antoine Geeris zijn werkzaamheden voor AiB beginnen. Vieringen opnemen op video, het Kompas gesloten, geen activiteiten met werkgroepen. Persoonlijk contact alleen via telefoon of privé huisbezoek. Hij moet zich als een dolende in de woestijn hebben gevoeld. Pas vanaf Pinksteren konden we met een beperkt aantal mensen weer vieren in de Kadans. Later viel de anderhalve meter beperking weg, maar inmiddels zijn de besmettingen weer opgelopen en moeten we op het moment van

schrijven weer afstand houden. Misschien zijn op het moment dat u dit leest de maatregelen nog weer strenger geworden.

Inmiddels heeft pastor Antoine Geeris zijn draai gevonden en zijn activiteiten zoveel als mogelijk weer opgestart. We hopen dat we in het nieuwe jaar met steeds minder beperkingen te maken krijgen, weer veel activiteiten kunnen organiseren en elkaar vaak kunnen ontmoeten.

Bij het einde van 2021 willen we ook onze vrijwilligers bedanken. Ook voor hen was het een vreemd jaar. Activiteiten die tijdelijk stil lagen, die voorzichtig werden opgestart en soms ook weer werden gestopt, activiteiten die anders dan anders waren. Dank voor jullie inzet en geduld over wat niet meer kon. We hopen dat we de komende jaren weer volop van jullie diensten gebruik mogen maken.

Het bestuur van AiB wenst u allemaal fijne kerstdagen en een goed nieuwjaar.



Kerstwens



Een kindje in een povere stal
Moeder, vader, blij ontroerd
zie die kleine nageltjes
Engelen zingen in die nacht
Het is geboren dat goddelijk kind



Rust, sst, misschien slaapt het
Net gedronken en uitgeput
In de bescherming van de stal
Want die het liefhebben zijn erbij

In ons vreemde jaar, dat we achterlaten, blijft dat onveranderd. De vrede die we mogen vinden bij elkaar. De rust, de bescherming van: je hoort erbij. Zelfs zo klein al als jij. We zijn dit jaar doorgekomen. Het was een hobbelige tocht, maar door elkaars zorg vonden we onderdak. In een stal, met deuren altijd open. Als een hart dat opengaat. Voor een oogopslag, een klein gebaar, een vage vraag en een antwoord dat zegt: natuurlijk! Natuurlijk is er plaats! In Gods naam laat dat onze leuze zijn. Aan de grenzen van Europa. Op ons Wilhelminaplein. Natuurlijk, natuurlijk hoor je erbij.

Leg je jas af, we schuiven in en maken plaats. Rust dat moede hoofd van jou en rust die zware voeten en laat ons er zijn, in alle rust. En sst slaap je, zo uitgeput? Weet je beschermd, je hoort bij ons, want die je liefhebben, die herders die koningen die schapen en ezel, goddelijk kind, die je liefhebben dat zijn wij. Een heel gezond, gezegend, liefdevol 2022 en we zetten, zo hecht als we zijn, onze tocht samen voort. In dat licht van die lonkende ster, in de warmte van die stralende zon! Onder Gods zegen, mensenkind kom!

Pastor Antoine Geeris

Thema avonden

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, willen we de komende winter weer beginnen met de thema-avonden. Het zijn 3 avonden. Steeds één avond in de maanden februari, maart en april 2022. De juiste data hoort u tijdig. Het overkoepelende thema is: Waar is God als het leven tegenzit?

De eerste avond komt Ineke Vliem praten over haar werk. In haar praktijk geeft zij ondersteuning bij tegenslagen, rouw, verlies en trauma. De tweede avond zijn Henk en Elly Boots uitgenodigd. Henk en Elly zijn zeer actief in het begeleiden van vluchtelingen. Daarnaast zetten zij zich

al lange tijd in voor de stichting Arise and Shine. Deze stichting wil kansloze kinderen in Oeganda en Tanzania een uitzicht op een betere toekomst geven. De laatste avond wordt verzorgd door Tony de Meulder. U kent hem allemaal als voorganger bij AIB, maar daarnaast is hij ook werkzaam in de

gezondheidszorg als geestelijk verzorger. We hopen op een mooie serie.

Met vriendelijke groet,
Anja Stijntjes
Martien van de Bergh
Erik Pluym

Nieuwe blik

Ik had me er zó op verheugd: kerst weer vieren met de hele familie. Gezellig bij elkaar onder de kerstboom, zorgeloos samen zijn zonder na te hoeven denken over anderhalve meters, mondkmaskers en sneltesten. Maar 'het lot' beslist toch anders. Baalde ik daarvan? Als een stekker! Maar de situatie zorgde, niet voor de eerste keer, dat ik anders naar de situatie moest gaan kijken. Het zorgde bij mij persoonlijk ook voor een nieuwe blik. Want waarom wilde ik nou zo graag een traditionele kerst vieren? En wat vind ik nou écht belangrijk met kerst? Voor christenen is de geboorte van Jezus natuurlijk een geweldig feest. Het symboliseert een belangrijk nieuw begin; de hoop op een betere, mooiere wereld. Jezus zelf hield zijn leven lang een nieuwe, frisse blik op de samenleving. Zijn voorbeeld om echt

samen te leven proberen christenen al duizenden jaren te volgen. Lukt dat? Soms wel en misschien veel vaker niet. Maar is dat een reden om te balen of om het op te geven? Zeker niet! En dus trok ik de baalstekker uit het stopcontact en deed de kerstverlichting erin. Ik keek niet naar wat niet mocht, maar naar wat wél kan. Kerst gaan we anders vieren, dat is zeker. Maar we kunnen toch op gepaste afstand verbonden blijven met elkaar. Wij doen dat dit jaar niet onder de kerstboom, maar we gaan samen op pad en bezoeken de kerststallenroute in Best. Dat wordt vast mooi, inspirerend en misschien wel een nieuwe coronaproof kersttraditie in onze familie!

Hubertine van den Biggelaar



Wist u dat?

... de bezoeegroep zodra het verantwoord is en de maatregelen het toelaten weer graag een koffiemiddag en of lunch voor u organiseren.

.. de bezoeegroep u zeker niet uit het oog verliest en aandacht voor u blijft hebben ook al is het op gepaste afstand, mocht u behoefte hebben aan een bezoekje, laat het ons weten.

.. het op zondag 12 december Wereldlichtjesdag is en dat we daar in de viering van 10.30 uur stil bij zullen staan.



... de kinderen die dit jaar meedoen aan Eerste Breken en Delen zich op zondag 23 januari aan de gemeenschap zullen voorstellen.

... de geloofsgemeenschap San Salvator in Beweging uit Den Bosch in november jl. hun 10 jarig bestaan bereikt heeft en dat wij ze van harte feliciteren met deze mijlpaal.

... als de maatregelen het toelaten er na de Nieuwjaarsviering op zondag 9 januari gelegenheid is om elkaar de beste wensen over te brengen onder het genot van een kopje koffie of thee.

... de meditatievieringen gepland zijn op de eerste woensdag van de maand en zodra het kan dit weer opgestart zal worden.

... de filmavonden van PKN gepland zijn op 15 december 2021, 13 januari en 9 februari 2022 en dat u tijdig via de mededelingen in de viering hoort welke film er getoond wordt en of het doorgang kan vinden i.v.m. de huidige maatregelen.

Kerkbalans

Zoals elk jaar houden we ook dit jaar een actie Kerkbalans. Een actie waarin we u vragen om een financiële bijdrage voor onze gemeenschap. Deze maand ontvangt u samen met het gemeenschapsblad een bijdrageformulier en een brief, waarin u kunt lezen hoe het met Antonius in

Beweging gaat en waar uw bijdrage zoal aan besteed wordt. Ook in het komende jaar is het fijn als we weer op uw financiële steun kunnen rekenen. We willen u vragen: “Doet u ook weer mee?”

Piet Leemans

Met een goed gevoel terugkijken

Na lang nadenken, wikken en wegen heb ik in september jl. aangekondigd bij het bestuur dat ik per 1 december 2021 ga stoppen met al mijn vrijwilligerswerk voor AiB.

Het was een moeilijke keus. De wieg van AiB heeft immers o.a. bij mij thuis in de huiskamer gestaan. Bij Gusie van Erp-v/d Broek thuis kwam het bestuur samen, bij mij was het secretariaat. Samen met vele vrijwilligers hebben we AiB laten groeien en bloeien. Toen we vijf jaar bestonden voelde het voor mij dan ook als “het is gelukt, we staan op de kaart en ze kunnen niet meer om ons heen”.

In de acht jaar (en daarvoor ook in de Antoniusparochie, sinds 2010) dat we nu bestaan, heb ik altijd met veel plezier en enthousiasme samengewerkt in de pastoraatgroep met wisselende voorgangers. Het pastoraatswerk is 24/7. Dat weet en ziet natuurlijk niet iedereen, maar je bent altijd bezig met AiB. Je hoofd staat altijd aan en er gaat geen dag voorbij zonder dat ik iets doe voor onze geloofsgemeenschap. In het pastoraat probeerden we altijd net iets extra's aan onze activiteiten te geven, net iets anders dan standaard, net iets mooier en persoonlijker en mede dat heeft AiB gemaakt tot wat het nu is.

Naast het pastoraatswerk was ik ook mede verantwoordelijk voor het gemeenschapsblad. Dit gemeenschapsblad is dan nu ook tegelijkertijd het laatste waarvan ik de eindredactie heb. Vijfentwintig jaar geleden ben ik door Pastor van de Laar

gevraagd als redactielid, toen nog voor de Antoniusparochie en daarna samen met de Lidwinaparochie. Sinds die tijd maak ik vier keer per jaar samen met Annette Jeurissen het gemeenschapsblad. De pastoraatgroep vraagt mensen voor de inhoud, Annette maakt de lay-out. We zijn trots op het mooie blad en hebben het met veel plezier en vooral enthousiasme gemaakt.

Sinds het voorjaar merk ik steeds vaker dat ik mijn vrijwilligerswerk binnen het pastoraat niet meer zo leuk vind. Ik haal er niet meer de energie en enthousiasme uit als voorheen. Vrijwilligerswerk moet bovenal leuk zijn en energie geven. Dit heeft mij uiteindelijk doen besluiten om, weliswaar met pijn in mijn hart, ermee te stoppen.

Ik ben trots op wat ik allemaal, samen met jullie, voor onze gemeenschap heb gedaan en kijk er ook met een goed gevoel op terug. Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor al die jaren waarin we hebben samengewerkt en vooral voor het vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben. Wens jullie alle goeds en wellicht tot ziens.

Groetjes,

Mariëtte Ambaum



Hartverwarmend

Gedoopt:

Angélica Therésia Kluss,
geboren 20 juni 2021,
gedoopt 24 oktober 2021



Afscheid genomen van:

Piet van Beers

92 jaar

Overleden op 10 september 2021.
Na een leven dat gekenmerkt werd
door hartelijkheid, zorgzaamheid, liefde
en muziek. Niemand wacht, want je
bent er nog.

Bert van Heerebeek

93 jaar

Overleden op 30 september 2021.
Een harde werker. Wat zijn ogen zagen,
maakten zijn handen. Liefst op de
achtergrond, maar waar nodig sterk
aanwezig. We zullen hem missen.



Annie Dukker-Vleeskens

94 jaar

Overleden op 8 oktober 2021.
Een lieve, eigenwijze, dappere en
volhoudende moeder, schoonmoeder
en oma, die een grote steun voor ons
was.

Antonius in Beweging. Telefoon: 06-20810736

Email: antoniusinbeweging@gmail.com

www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl

Website: antoniusinbeweging.nl

www.twitter.com/AntoniusBeweegt

Rekeningnummer: NL98RABO0120537087



Drukwerk - Kopieën - Printwerk

www.PetersLodewijks.nl