



Antonius in Beweging

Stichting Geloofsgemeenschap Heilige Antonius

Salderes 154, 5682 EW Best

Tel.nr.: 06-20810736; e-mail:
antoniusinbeweging@gmail.com

1 december 2022

Beste leden,

Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben laten weten, zijn we de laatste tijd druk bezig geweest om de activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan ook tijdens de ziekte van Antoine.

Helaas gaat het met de gezondheid van Antoine nog steeds niet goed genoeg om weer werkzaamheden te kunnen gaan verrichten, daarom zijn wij ook heel erg blij dat Tony de Meulder bereid is extra werkzaamheden voor onze gemeenschap te verrichten. Daarom ook een volle nieuwsbrief met een bericht van Antoine, een interview met Tony de Meulder afgenomen door Gusie, een korte terugblik op de bedankavond en nog enkele andere mededelingen.

We wensen u veel leesplezier!

Brief van Antoine voor de gemeenschap

Beste mensen van AiB

Een update over de wederwaardigheden in Sint Michielsgestel. Ik voel me als een schip, vastgelopen op een zandbank in het Suezkanaal. Noch vooruit, noch achteruit ga ik. Diverse mensen buigen zich over het probleem, maar tot nu toe geen oplossing. Komende weken heb ik nog verschillende onderzoeken. Want als een zwaan kleef aan, elke keer weer komt er een nieuwe discipline bij die graag bij me binnen kijkt. Voordeel hiervan is dat ik grondig onderzocht wordt, en nog steeds geen alarm. De andere kant van de medaille, waar komt, wat toch door het ziekenhuis is geconstateerd, dan vandaan?

Om de conditie op peil te houden fiets ik op mijn moeders hometrainer één keer per dag een tochtje zolderkamer (drie vierkante meter), terwijl de wasmachine me vanaf de zijkant toejuicht. En op aandringen van mijn zoon hef ik gewichten. Overigens, ik weet dat ik niet de enige ben, die zich aan lichamelijk ongemak moet aanpassen, en ik voel me soms wat ongemakkelijk dat ik nogal wat aandacht krijg. Maar ik weet, dat al die anderen binnen onze gemeenschap die zich in zo een situatie bevinden, gesteund worden door onze bezogegroep. En nu voel ik aan den lijve wat voor een goed werk deze mensen, en al die anderen die zich om hun medemens bekommeren, doen. Het doet de mens goed namelijk, die aandacht, even het verhaal kwijt te kunnen.

Mist u dat? Eén belletje naar AiB, of geef het door na de viering, maak het kenbaar. Laten we , zo rond de advent, richting dat feest met kerstmis, in die donkere dagen, dát licht voor ogen houden. Dat licht, die warmte, die we voor elkaar kunnen betekenen.

Warme groeten uit Sint Michielsgestel,

pastor Antoine

Interview met Tony de Meulder.

Al geruime tijd is Tony de Meulder één van onze vaste voorgangers. Onlangs hadden we een fijn gesprek. Voor wie hem nog niet kent..... ik stel hem graag aan u voor.

Tony is geboren in Rotterdam op 29 augustus 1966 en opgegroeid in Ridderkerk, een Protestants dorp, als enigst kind van fijne, maatschappelijk betrokken ouders. Na de middelbare school ging hij de opleiding volgen als ziekenverzorgende en is daarna doorgestroomd naar de opleiding verpleegkunde bij het St. Franciscus gasthuis en bij de Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam. Tony was actief in de parochie en al vanaf het begin van zijn verpleegkundigeopleiding wilde hij ook Theologie studeren en nadat hij zijn opleiding had afgerond ging hij dit ook doen. In die periode ging hij zelfstandig wonen en na wat aftasten en zoeken, want hij zocht niet naar de starre kant van ons geloof, kwam hij terecht bij de Abdij van Berne waar hij in 1994 is ingetreden. Daar heeft hij een fijne tijd gehad. In 1999 heeft hij zijn plechtige professie gedaan, is in 2002 uitgetreden, maar voelt zich nog altijd religieus. Hij ging werken als geestelijk verzorger in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.

Al 20 jaar is Tony gelukkig met zijn partner Gerard en wonen zij in Heeswijk Dinther. In 2009 begonnen zij daar een religieuze gemeenschap "de Goede Herder" en zijn zij beide Diaken gewijd in 2009 en in 2010 is Tony priester gewijd. Sind mei 2020 is Tony als zzp-er werkzaam als geestelijk verzorger.

Wat zijn, zijn karakter eigenschappen?

Ik ben extravert. Je weet wat je aan me hebt. Ik hou van aan- en doorpakken en heb humor.

Hoe besteed je graag je vrije tijd?

Wandelen met onze honden, lezen, fietsen en zwemmen. Ik schilder ook graag mandala's en onlangs ben ik ook begonnen met het schilderen van iconen.

Door wie wordt je geïnspireerd?

Door Augustinus en zeker ook Henri Nouwen

Mensen die God zoeken in alledaagse dingen. Het is niet moeilijk om in een viering te gaan bidden, want dan ontmoeten we God. Maar zoek Hem maar eens bij je bureu. Zoek Hem maar eens op straat.

Wat trekt je zo aan in AiB?

Het is een open, warme gemeenschap, waar mensen met een open hart, open handen en oren, samen onderweg zijn. Een gemeenschap, een huis waar de deur openstaat, waar mensen elkaar graag zien en die zich niet knechten laat in vele vormen. Niet dat men de baricaden op gaat maar die wel staat waar ze voor staat. Ze blijft zoeken naar 'wat onderscheidt ons'. Een mooie voorbeeld hiervan is dat de toegewijde voorgangers ook delen met Brood én Wijn. Bij AiB is dit niet alleen voorbehouden aan priesters. Het is fijn om verbonden te zijn met deze gemeenschap.

Hoe zie je AiB bij het 3^e lustrum?

Een beweging die over 5 jaar nog steeds in beweging is. Die mee blijft bewegen met de tijdsgeest en met elkaar in gesprek blijft over 'wat is nodig in het hier en nu en in elke vorm'? Die blijft vieren en delen met elkaar, want zoals Augustinus zegt:
"Ontvang wat je bent, dan is Jezus in ons midden".

Met dank aan Tony voor dit openhartige gesprek!

Gusie van Erp – van den Broek



De bedankavond

5 november was de bedankavond bij AiB, 7 december is het nationale dag van de vrijwilliger. Helaas konden bij de bedankavond niet alle vrijwilligers aanwezig zijn, dus voor alle vrijwilligers nog een woord van dank.

De vrijwilligers van AiB zijn van onschatbare waarde, Dank voor alles wat u doet voor AiB!



Gedachtenis kaarsjes

Iedere week worden er gedachtenis kaarsjes gebrand bij de diensten, achter in de Kadans worden kaarsjes aangestoken om dierbaren te gedenken of om het vragen voor kracht.

Helaas kunnen deze kaarsjes maar kort branden, daarom hebben we besloten om deze kaarsjes in zakken te doen die achter in de Kadans komen te staan vanaf december, deze zakken met gedachtenis kaarsjes kunt u gratis mee naar huis nemen, om zo thuis een lichtje te branden voor de gezelligheid of om dierbaren te gedenken.

Adventskalender.

Bij AiB hebben we een bijzondere adventskalender. Deze lag afgelopen zondag in onze kerkzaal, maar er waren niet genoeg kopieën omdat het erg druk was. Daarom sturen we hem ook nog een keer mee met deze nieuwsbrief, zodat u hem zelf uit kunt printen. We wensen u een mooie adventstijd toe.

Gusie van Erp - van den Broek

Vriendelijke groeten,

Bestuur en Pastoraat Antonius in Beweging

DE (verspreid 'n beetje licht) ADVENTSKALENDER

<p>1. Geef iemand een compliment of een knuffel.</p>	<p>2. Laat iemand voorgaan in de rij aan de kassa.</p>	<p>3. Trakteer een vriend of een collega op een kopje koffie.</p>	<p>4. Houd de deur voor iemand open.</p>
<p>5. Geef een vriend of geliefde je volle aandacht.</p>	<p>6. Breng spulletjes die je niet meer nodig hebt naar de kringloop.</p>	<p>7. Stuur een kaartje of berichtje naar iemand.</p>	<p>8. Maak iemand aan het lachen vandaag.</p>
<p>9. Laat een attent briefje voor iemand achter.</p>	<p>10. Maak iemand blij met een tijdschrift dat je hebt gelezen.</p>	<p>11. Glimlach naar een vreemde. (of naar 2 of 6 of 15...)</p>	<p>12. Stuur een oude vriend of kennis een kaartje.</p>
<p>13. Gedraag je extra hoffelijk in het verkeer vandaag.</p>	<p>14. Doe iets aardigs voor jezelf.</p>	<p>15. Zeg vandaag 'ik hou van jou' tegen iemand.</p>	<p>16. Bied iemand je hulp aan.</p>
<p>17. Breng iemand iets lekkers te eten.</p>	<p>18. Doneer kleren die je niet meer nodig hebt aan een goed doel.</p>	<p>19. Eet vandaag geen vlees.</p>	<p>20. Maak een praatje met een onbekende.</p>
<p>21. Steek een kaarsje voor iemand aan en denk aan / bid voor die persoon.</p>	<p>22. Zeg vandaag 'ik ben heel blij met je' tegen iemand.</p>	<p>23. Stuur een bemoedigend berichtje naar iemand.</p>	<p>24. Ga naar één van de kerstvieringen bij AiB!</p>

