



Antonius in Beweging

Stichting Geloofsgemeenschap Heilige Antonius

Salderes 154, 5682 EW Best

Tel.nr.: 06-20810736; e-mail: antoniusinbeweging@gmail.com

18 februari 2023

Beste leden van Antonius in Beweging,

Voor u een nieuwsbrief met informatie vanuit pastoraat en bestuur.
Veel leesplezier.

Gezondheid Pastor Antoine

Helaas is het voor Pastor Antoine nog steeds niet mogelijk om ons te bezoeken tijdens de diensten. Het herstel van Antoine gaat zeker niet zo voorspoedig als gewenst. Antoine doet u allemaal de hartelijke groeten en dankt u voor kaarten en berichtjes.

Aniëlka Emmen

Antonius in Beweging beweegt weer!

Antonius in Beweging beweegt weer! Na een aantal vervelende jaren, waarin we beperkt werden door het Coronavirus, kunnen we gelukkig zeggen dat we het gemeenschapsleven weer op kunnen pakken. Het bestuur heeft mij gevraagd om iets te vertellen waar ik, waar wij als AiB op dit moment mee bezig zijn.

Op de eerste plaats spreek ik hier uit dat Antonius in Beweging een geloofsgemeenschap is waar veel mensen niet stil zitten. Velen zijn bereid om de gemeenschap mee te dragen. Iets wat ik nog niet zo vaak ben tegengekomen in mijn werkzaam leven als pastor.

De bereidwilligheid is heel groot! Bij mij roept dit een gedachte van Augustinus op wanneer hij zegt: samen zijn wij op weg naar God. Met de nadruk op samen!

De laatste weken heb ik veel mensen mogen ontmoeten en we hebben ook afspraken gemaakt.

Zo gaan we op 1 maart weer starten met het bijbelkompas, we gaan hier het mooie boek Ruth lezen. De eerste gesprekken rond de Kinderkerk zijn gestart. Samen met Ds. Angeliek Knol gaan we kijken hoe we de Kinderkerk op de kaart kunnen zetten. Dit jaar zijn er 4 oecumenische vieringen gepland.

Er zijn 3 thema-avonden rond het thema: Jong zijn in een oude kerk.

We gaan op bedevaart naar Kevelaer, zo gauw de bevestiging binnen is maken we de datum bekend.

De voorgangers zijn bij elkaar geweest en we hebben nagedacht en gesproken over onze vieringen. We hebben stilgestaan wat ons onderscheidt als AiB. Deze visie zullen wij in het komende jaar verder uitwerken. De komende weken zullen wij ons bezighouden met het voorbereiden van de Veertigdagentijd, zo mogen we toeleven naar het Paasfeest. Op 16 april zullen we ons tweede lustrum vieren.

Al met al genoeg om naar uit te zien!

Ik wens u allen een mooie tijd toe, dat wij samen iets van het evangelie waar mogen maken op de plaatsen waar wij wonen, werken en liefhebben.

Tony de Meulder, pastor

Feest bij Antonius in Beweging op 16 april!

Op 7 april 2023 bestaat onze geloofsgemeenschap alweer 10 jaar. Deze datum valt op Goede Vrijdag en daarom gaan we dit 2^e lustrum op **16 april** feestelijk vieren. Het is dan de zondag ná Pasen. Ook de zondag na Pasen is voor onze geloofsgemeenschap belangrijk. Tien jaar geleden was de zondag na Pasen op 7 april, de dag waarop we na de afscheidsviering in de Antoniuskerk op het kerkplein samen hebben gezongen dat 'de Geest des Heren een nieuw begin heeft gemaakt'.

We beginnen die dag met een feestelijke viering om 10.30 uur in Buurthuis Kadans en aansluitend is er gelegenheid om elkaar te feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje.

Zeker 'elkaar feliciteren', want samen maken we onze geloofsgemeenschap!

Door samen te vieren en ook activiteiten te ondernemen waarin we ons als geloofsgemeenschap verbinden en ook juist onderscheiden.

Het Feestcomité is al volop mee bezig met de voorbereidingen.

U komt toch ook.....? **16 april 10.30 uur in Buurthuis Kadans**

Namens het Feestcomité 2^e Lustrumviering,
Gusie van Erp – van den Broek

Vastenactie 2023.

Uit liefde voor jou

“Uit liefde voor jou” staat de komende week centraal in de verschillende acties en activiteiten die we in onze geloofsgemeenschap tijdens de vastenperiode houden.

Met die gedachte willen we dit jaar het KWF steunen.

Onder het motto van KWF “Opgeven is geen optie”, u allen wellicht bekend, is er een jaarlijks evenement Alpe d’HuZes, waarop deelnemers tot wel zes keer de Alpe d’Huez op fietsen of lopen.

Vele deelnemers doen dat dan ook met de gedachte “Uit liefde voor....”

Uit liefde voor.... iemand die ze verloren zijn

Uit liefde voor.... iemand waarvoor ze zorgen

Uit liefde voor.... iemand die elke dag opnieuw strijd levert tegen de ziekte kanker.

Met elkaar, in liefde en in gedachte voor degene die strijdt tegen kanker of het leven heeft verloren aan die vreselijke ziekte, gaat er ook vanuit Best op donderdag 1 juni 2023 een groep van 35 personen de berg op.

U kunt de komende weken uw vrijblijvende donatie in de hiervoor bestemde bus doen die achter in de kerkzaal staat. KWF besteedt het volledige bedrag aan onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

Doet u ook mee?



Alpe du Best

Afscheid Guus Geerts van het bestuur als secretaris

Helaas heeft Guus aan ons te kennen gegeven dat hij het bestuur gaat verlaten. Wij willen Guus bedanken voor alles wat hij in het bestuur heeft betekend.

Een hele prettige ervaring

Ik ben nu een jaar actief geweest als bestuurslid bij A.i.B. Dit heeft mij heel veel positieve inzichten gegeven over het reilen en zeilen van bestuur en pastoraat.

Helaas heeft de praktijk mij geleerd dat je voor een rol als secretaris bij A.i.B. over bepaalde eigenschappen moet beschikken. Ik heb mij, zeker als verenigingsmens, vergist in de manier waarop dit zo specifiek anders is dan bijvoorbeeld bij een profit- of non-profit organisatie.

Als vrijwilliger wil ik mij nu gaan inzetten voor hand- en spandiensten. Inmiddels heb ik mij aangemeld voor "Cantiamo" en hoop een goede bijdrage te kunnen leveren.

Voor het bestuur rest mij niets anders dan hen te bedanken voor de prettige samenwerking en tevens veel succes te wensen bij hun verantwoordelijkheden.

Guus Geerts

Voorstellen nieuwe interim secretaris Kees de Meijer

Omdat er vacatures waren in het bestuur is mij gevraagd of ik misschien belangstelling voor een bestuursfunctie had. En voor een prima doel als A.i.B. hoefde ik daar natuurlijk niet lang over na te denken. Ik ben geboren (1954) en getogen in Raamsdonksveer. Na de middelbare school heb ik Technische Natuurkunde gestudeerd aan de TU in Eindhoven. Daarna militaire dienst en toen ben ik als docent natuurkunde en wiskunde gaan werken bij de PTH (Pedagogisch Technische Hogeschool). De PTH is onderdeel geworden van Fontys Hogescholen.

Sinds 1 september 2021 ben ik met pensioen en daarom heb ik nu ook wat meer tijd ter beschikking dan vroeger.

Dit jaar woon ik 30 jaar in Best en ben daar intussen aardig ingeburgerd. Ik heb 2 kinderen, Niels en Lisette. Zij wonen door studie en werk in Nijmegen resp. Utrecht. Door een echtscheiding ben ik een tijd alleen geweest, maar sinds 5 jaar heb ik een nieuwe relatie met Kristie. Wij wonen intussen 3 jaar samen en dat bevalt ons heel goed.

Voor mijn hobby speel ik klarinet in harmonie St. Caecilia en in de Seniorenkapel Best.

Ik hoop dat ik mij nuttig kan maken voor onze gemeenschap. Voorlopig als interim secretaris, totdat dit geformaliseerd kan worden tot secretaris bij een bestuursverkiezing. De eerste bestuursvergadering waarbij ik aanwezig mocht zijn is mij prima bevallen. Dus ik kijk uit naar de toekomst.

Uitnodiging serie thema-avonden AIB seizoen 2023

Ook dit jaar organiseren wij weer een serie van 3 thema-avonden, steeds op een dinsdagavond in februari, maart en april.

Omdat Antonius in Beweging in april het 10-jarig bestaan viert, hebben wij als overkoepelend thema voor deze avonden gekozen voor:

Jong zijn in een oude kerk.

28 februari gaan we met elkaar in gesprek over het thema Jong zijn in een oude kerk. Tony de Meulder leidt het thema in. Aan de hand van vragen gaan we dieper op het thema in. We vragen ons daarbij af wat ons inspireert en hoe oecumene daarin een rol speelt.

28 maart verzorgt Margreet Spoelstra een avond. Zij is voorgangster geweest in de oecumenische basisgemeenschap van de Jonge kerk Roermond, heeft als geestelijke verzorger gewerkt in de gezondheidszorg en schrijft momenteel verhalen en gedichten. Ook gaat zij nog regelmatig voor in vieringen en verzorgt zij lezingen. Meer informatie over Margreet vindt U op <https://margreetspoelstra.nl>

18 april hebben we Marion Bogaers uitgenodigd. Zij gaat regelmatig voor in onze vieringen en is actief bij de Franciscaanse beweging. Zij geeft een toelichting over de Franciscaanse beweging en hoe deze beweging vanuit hun inspiratie actief is in onze maatschappij.

De avonden zijn in het Kompas. Aanvang 19.30u.

Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Aanmelden kan via de inschrijfformulieren na een viering in de Kadans of telefonisch op nr. 06-20810736

Wij hopen op een mooie serie.

Martien van den Bergh
Tony de Meulder
Erik Pluym
Anja Stijntjes

Sta op!

Vijf vespervieringen in de 40-dagentijd, georganiseerd door de Raad van Kerken.

De winter gaat langzaam over in de lente, de eerste krokussen verschijnen, carnaval komt eraan. Daarna komt de veertigdagentijd en we mogen ons al weer bijna voorbereiden op Pasen. Die voorbereiding op Pasen vindt plaats in de 40-dagentijd, die dit jaar begint op 22 februari, Aswoensdag.

De Raad van Kerken, inclusief de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Antonius in Beweging, organiseert op de vijf woensdagen tussen Aswoensdag en de Goede Week, elke week een vesper. Een vesperviering als voorbereiding op Pasen. Dat betekent dat er elke woensdag in maart zo'n vesper is te bezoeken. Het thema van de serie is 'Sta op!'. In elke viering staat er een ander sub-thema centraal.

Als een soort estafette verplaatst de vesper zich wekelijks. Voor elke viering is er een andere gastkerk die de viering inhoudelijk zal vormgeven. Dit wordt aangevuld met een bijdrage van één van de voorgangers uit één van de andere gemeentes.

Hieronder vindt u een overzicht van de vieringen, de locatie en het thema van de vieringen.

1 maart, PKN, Protestantse kerk in Best:

Sta op! Verlatenheid van de woestijn

8 maart, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Lidwinakerk in Best:

Sta op! Nieuwe wegen inslaan

15 maart, Odulphus van Brabant parochie, Odulphuskerk in Best:

Sta op! Aandacht voor anderen

22 maart, Odulphus van Brabant parochie, Petruskerk in Oirschot:

Sta op! In wie herkennen we onszelf het best?

29 maart, Antonius in Beweging, Buurthuis Kadans in Best:

Sta op! Elkaar uit het graf helpen

Alle vieringen beginnen om 19.30 uur en duren ong. 30-45 minuten.

U bent allen van harte welkom in één of meer van deze vieringen.

Reserveren Kompas voor werkgroepen

Als u het Kompas wilt reserveren voor een vergadering of activiteit, dan kan dat door een mail te sturen aan antoniusbeweging@gmail.com

Vooraf kunt u al zien of het Kompas vrij is. Kijk daarvoor op: antoniusbeweging.nl/agenda.

Voor op de agenda

- Zondag 26 februari is er een extra collecte na afloop dienst in verband met de aardbeving in Turkije en Syrië.
- Zaterdag 18 maart is er om 19:00 uur een Taizéviering in de Protestantse kerk. U bent van harte welkom.

De bezoegroep organiseert weer koffiemidagen en lunches.

Noteer onderstaande data vast in uw agenda:

- donderdag 2 maart koffiemiddag
- woensdag 5 april lunch
- donderdag 4 mei koffiemiddag
- woensdag 7 juni lunch
- donderdag 6 juli koffiemiddag

Vriendelijke groeten,

Pastoraat en bestuur Antonius in Beweging