



## Antonius in Beweging

### Agenda augustus 2024

Datum	Activiteit	Plaats	Tijd
Vrijdag 2-8	Kompas open voor ontmoeting	Het Kompas	Vanaf 10.00 uur
Zondag 4-8	Viering	Kadans	10.30 uur
Woensdag 7-8	Koffiemiddag	Ontmoetingsruimte PKN	14.00 uur
Woensdag 7-8	Meditatiegroep	Het Kompas	19.30 uur
Vrijdag 9-8	Kompas open voor ontmoeting	Het Kompas	Vanaf 10.00 uur
Zondag 11-8	Viering	Kadans	10.30 uur
Vrijdag 16-8	Kompas open voor ontmoeting	Het Kompas	Vanaf 10.00 uur
Zondag 18-8	Viering	Kadans	10.30 uur
Vrijdag 23-8	Kompas open voor ontmoeting	Het Kompas	Vanaf 10.00 uur
Zondag 25-8	Viering	Kadans	10.30 uur
Vrijdag 30-8	Kompas open voor ontmoeting	Het Kompas	Vanaf 10.00 uur
Vrijdag 30-8	Pastoraatsgroep	Ontmoetingsruimte PKN	10.30 uur

Pastor Tony de Meulder is afwezig van 26 augustus t/m 7 september.

Het bestuur en pastoraatsgroep wensen u een fijne vakantie!

Contact informatie  
Antonius in Beweging Tel. 06-20810736  
Email: [antoniusinbeweging@gmail.com](mailto:antoniusinbeweging@gmail.com)

Pastor Tony de Meulder Tel. 06-42-633619  
Email: [a.i.b.pastoraat@gmail.com](mailto:a.i.b.pastoraat@gmail.com)

Ontmoetingsdagen 2024  
Zie informatie hieronder!

Leden van  
Antonius in Beweging  
kunnen zich opgeven bij  
Margrith Schoenmakers  
Telefoon: 06-34233908

Zijn wie je bent  
Doen wat je doet  
als het jou blij maakt  
dan is het goed!

## Ontmoetingsdagen 2024

Ook dit jaar zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse Ontmoetingsdagen in het Prinsenhof.

Het thema van dit jaar is “Menselijke warmte is; Kostbare energie”.

De ontmoetingsdagen zullen dit jaar plaatsvinden op **3-4-5 september**.

Alle 3 de dagen starten we om 10.00 uur en eindigen we om 16.00 uur ( u dient zelf voor vervoer te zorgen).

Een grote groep vrijwilligers staan deze 3 dagen voor u klaar. We gaan er samen 3 mooie dagen van maken.

Er wordt gezorgd voor een gevarieerd programma, voor ieder wat wils. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. Tijdens de lunch zorgen we, zoals ieder jaar, voor een heerlijke warme maaltijd.

Deze ontmoetingsdagen zijn bedoeld voor ouderen & allen die door ziek zijn en/of lichamelijke beperking veelal aan huis gebonden zijn. Inschrijven is mogelijk t/m zaterdag 24 augustus.

- Als u nog nooit heeft deelgenomen aan deze ontmoetingsdagen, of u kent iemand in uw naaste omgeving die graag wil deelnemen, kunt u zich opgeven via:

Email; [nico@vandenbroekbest.nl](mailto:nico@vandenbroekbest.nl)

Schriftelijk; Nico van den Broek, Nieuwstraat 28 5685 KC Best

Telefonisch; Nico van de Broek: telefoonnummer; 06-21512112

Maria van de Wal, telefoonnummer: 06-44970414

- Als u vorig jaar heeft deelgenomen, dan wordt u automatisch door 1 van de vrijwilligers bezocht en hoeft zich dus **niet** opnieuw aan te melden

De inschrijfkosten bedragen €8,50,- per dag

Namens de werkgroep bent u van harte welkom,

*Maria, Nico, Annelies, Jeanne, Margrith, Martijn, Mirjam*

### Ingezonden door Marion Bogaers

Wie Franciscus van Assisi was, is een té belangrijke vraag om met een enkel antwoord te bederven. Maar we kunnen die vraag wel op verschillende manieren benaderen, als een diamant die je draaiend bekijkt. Franciscus liet zich kennen in zijn ontmoeting met anderen, maar bleef – ook voor zichzelf – altijd een mysterie.

**Van oktober tot mei ontmoet je bij de Franciscaanse Beweging de vele gezichten van Franciscus in een nieuwe cursus over franciscaanse spiritualiteit.**

Zeven docenten stellen je voor aan Franciscus als performer, broeder, arme, pelgrim, tochtgenoot, geweldloze en klimaatdichter. Eén zaterdag verdiepen we ons in het leven van Clara van Assisi.

### **Zeven inspirerende cursusedagen**

**De cursus wordt op zeven zaterdagen aangeboden in de Dominicuskerk in Amsterdam, voor iedereen die zoekt naar een verdieping van kennis over het leven van Franciscus of een verdieping van de persoonlijke of professionele spiritualiteitsbeleving. Maar ook voor pelgrims die naar Assisi of Rome gaan lopen is het zeer de moeite waard deze cursus te volgen. Het instapniveau is laag en er kan zonder voorkennis deelgenomen worden. Aan het einde van de cursus heb je een duidelijk beeld van het leven van Franciscus (en in mindere mate van het leven van Clara).**

Na een inhoudelijke lezing van de docent in de ochtend, is er wat vrije tijd om de zelf meegebrachte lunch te nuttigen. In de middag luisteren we naar een verhaal uit de praktijk. Hoe wordt het vanmorgen vertelde in de praktijk beleefd? Verder wordt in de middag aan de slag gegaan met een verwerkingsopdracht of teksten én is er ruimte voor gesprek.

**Voor meer informatie kunt u terecht bij Marion Bogaers**

[menbogaersderks@gmail.com](mailto:menbogaersderks@gmail.com)